



02 november 2019

pagina 1/5

Beste Ellie,

Wat is nou de betekenis van die documenten die steeds in het Elysium verschijnen? En dan niet de letterlijke betekenis, want dat is al eens voorgelezen. Maar, wat betekent het dat het steeds in het Elysium verschijnt? Wat moeten we ermee? Iedereen negeert het, maar ondertussen is het wel alsof er een roze olifant in de ruimte staat. En je kunt er wel een kleedje over dat beest gooien en doen alsof ie er niet is, ondertussen schijnt dat beest wel de boel onder.

En we hebben allemaal gezien hoe goed het negeren werkte bij de wilde jacht...

Dus, wat vindt jij, Ellie? Wat moeten we met die dingen? Zijn ze wel onschuldig? Kunnen we het ons veroorloven er nauwelijks aandacht aan te besteden? Zeker met inquisitie zo dicht in ons midden?

Groet,

Olifantenspotter. (Ik wilde wachten op een klokkenluider, maar die is schijnbaar al te fanatiek bezig is bij de Korvelse kerk)

Mijn beste Olifantenspotter,

Je hebt hier een hele belangrijke vraag gesteld. Of eigenlijk meerdere en ik zal mijn best doen zo goed mogelijk te antwoorden. Maar helaas heb ik geen kant en klaar antwoord of een kant en klare oplossing voor je. Ik ga de antwoorden per vraag opsplitsen zodat het helder blijft wat ik bedoel.

Wat is nou die betekenis van die documenten die steeds in het Elysium verschijnen?

Daar moet ik je helaas het antwoord op schuldig blijven. Zoals je al hebt aangegeven weten we de letterlijke tekst. Deze gaat over Cain en zijn vervloekingen. Waar het Elysium ook is, de documenten verschijnen daar steeds. Dit zegt ons dat de documenten in ieder geval een connectie hebben met het domein Tilburg en door middel van waarschijnlijk magie 'weten' waar het Elysium is.

Maar, wat betekent het dat het steeds in het Elysium verschijnt?

Daar kan ik ook nog geen eenvoudig antwoord op geven. Ik heb het mij ook meermaals afgevraagd. Er moet iets belangrijks zijn wat alleen het Elysium is, of kan zijn wat connectie heeft met de documenten. Vandaar uit geredeneerd zou het meest logische antwoord zijn: wij zelf, de kindred van Tilburg. Ook uit de letterlijke vertaling blijkt deze connectie. Maar waarom Tilburg? Dat zou ik niet weten.



Iedereen negeert het

Nog niet heel lang geleden is de tekst hardop voorgelezen. Dus het is niet helemaal eerlijk om te zeggen dat iedereen het negeert. Als ik het mij goed herinner verloren de Kindred in Tilburg hun krachten op dat moment. Dat maakt dat de de vraag over of de teksten onschuldig zijn ook gelijk kan worden beantwoord. Nee ze zijn gevaarlijk. Het heeft ook de rest tegengehouden om iets met de teksten te ondernemen.

Het zit in ieders aard om bij gevaar terughoudend te zijn. Ik zou hele studies kunnen laten zien over hoe mensen (en daarmee ook kindred) problemen negeren totdat de problemen te groot zijn om te negeren. Een van de remedies hiertegen is om iemand verantwoordelijk te maken. Regelmatig te checken hoe het ervoor staat en er een beloning tegenover zetten.

Dus, wat vindt jij, Ellie? Wat moeten we met die dingen?

Mijn eigen mening is dat je een goed punt maakt dat deze teksten hier niet voor niets verschijnen en dat het zeker onze aandacht nodig heeft. Er zit een raadsel achter wat we moeten oplossen. Ik ben zeker bereid om hierbij mee te helpen. Mocht je dat willen kun je mij hierop aanspreken, dit mag natuurlijk ook privé. Wat ik kan doen is eens rondvragen of iemand wat meer van de teksten weet, want heel eerlijk weet ik er niet veel van. Mijn gevoel zegt dat ze wel erg belangrijk zijn, maar waarom zou ik niet weten.

Door het weer eens aan te kaarten heb je al een belangrijke stap gezet in het helpen oplossing hoop ik. Ik hoop dat het anderen tot nadenken en tot hulp aanzet. Je hebt helemaal gelijk dat we met de Wilde Jacht pas veel te laat actie zijn gaan ondernemen.

Laten we proactiver zijn!

We moeten natuurlijk uitkijken voor de inquisitie. Zolang de teksten alleen in het Elysium verschijnen denk ik dat ze redelijk veilig zijn voor de inquisitie, of we hebben allemaal een groot probleem.

Slotwoord:

Ik zou iedereen willen oproepen om na te denken over waarom de teksten steeds in het Elysium verschijnen. Heb je een idee hierover zou ik het zeer fijn vinden als je het wil delen.

Uw maandelijkse horoscoop voor november

Jan-Feb

Brujah – hoe koeler het weer, hoe heter je kookt van binnen. Word het niet eens tijd om eens in een ijsbad te gaan zitten, in plaats van gaar te stoven in je eigen woede.

Mar-Apr

Gangrel – Zaterdag zijn uitermate geschikt om eens fijn de beest uit hangen. Maar doe dit dan in de vrije natuur. Blauw is je gelukskleur en 5 je ongeluksgetal.

Mei-Jun

Malkavian – in de liefde gaat het niet zo goed. Je relatie met anderen is in een stroomversnelling gekomen. Blijf weg bij wilde dieren, dit kan als een deksel op je neus voelen. Een vreemdeling met lange rode haren is niet persoonlijk erop uit jou het leven zuur te maken.

Jul-Aug

Nosferatu – als de regen stroomt, zal een waterval met informatie naar je toekomen. Maar niet vanzelf. Een bron zal opdrogen. 14 is jou geluk getal. Neem een beslissing en blijf niet op de rand van de pot zitten.

Sep-Okt

Toreador – een feest voor twee zit eraan te komen. Maar wat een feest is voor anderen, kan voor anderen een gouden kooi zijn. Pas op voor vrouwen met twee tongen, maar bemin de jongeling met heldere ogen. Het is een goede maand om kunst aan te kopen.

Nov-Dec

Ventrue – het geluk lacht je toe, alles wat je doet veranderd in goud. Maar dat is niet waar een kindred van kan leven. Een fijngekamde stofkam door je grootboek halen doet wonderen. Tijd om schulden te innen voor de feestmaand aanbreekt, Ventrue.

ADVERTENTIE



Calling all loyal veterans who fought the Sabbat in Flanders.

Do you have what it takes to take it to the next level?

**Want to become a better version of yourself and reap the
benefits of your sacrifices?**

Contact Schwarzwasser NOW for enquiries.*99-SCHWWSSR

What are you waiting for?

Wat ons ter ore kwam

- Warehouse met essentiële “post-Brexit” goederen afgebrand in haven van Cork.
- Invloedrijke oude kindred van Camarilla en Sabbat zorgen voor snelle dood van sociale media met gezichtherkenning onder mom van privacy wetgeving, beide partijen ontkennen samenwerking.
- Toevoer exotisch bloed in gevaar door koelwagenverstikkingsongeluk.
- Camarilla-zustersekte Ashirra maakt zich zorgen over gevolgen uiteenvallen IS-staat.
- Camarilla-zustersekte Ashirra maakt zich ook zorgen over Jemen, Libanon, Hong Kong, Chili, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Koerdistan en vraagt zich af waar de Camarilla eigenlijk mee bezig is?
- Sleutelfiguren Ashirra uitgenodigd door invloedrijke groep Elders van de Camarilla.

Het laatste Woord

Verliezer van de Maand:

Zainab Ismail, had niemand haar kunnen waarschuwen?

Winnaar van de Maand:

Hoofd der Harpijen Aloysius Zondertroef, blijkt dat hij toch een aas in zijn mouw had zitten.

Wat men had willen zeggen:

Rozen groeien blijkbaar ook goed in kassen, wéér een Toreador.

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

Is dat schmink of ben je er mee geboren?