

## Ask Elli,

Deze rubriek is er voor alle Kindred met een vraag. Het maakt niet uit waarover, ik ga voor je op zoek naar een antwoord als ik dat kan. Maar dan moeten er wel vragen komen.

Is het zo lastig om toe te geven dat men iets niet snapt of ergens mee zit in onze samenleving? Wordt het als een teken van zwakte gezien en is met daarom voorzichtig? Dan kan ik je geruststellen. Vragen stellen is geen teken van zwakte maar juist een van kracht. Het is bekend dat je met tweeën meer weet dan alleen. Ook hoeven niet alle problemen heel groot en gevaarlijk te zijn voordat je hulp mag inschakelen.

Ook geloven sommigen dat het vragen naar hulp een soort last met zich meebrengt. Alsof het probleem wat je mee je draagt op de ander wordt gedumpt en je zo samen de last moet dragen. Vooral diegene waar je om geeft wil je niet een extra last geven. Gelukkig werkt het in de praktijk niet zo. Over een probleem of zorg praten maakt het geen last, het verlicht juist de last. Soms vind je gelijke grond met iemand, een andere kijk of een beter idee. Soms helpt alleen het uitspreken al en voelt het als een opluchting.

De ander voelt het niet alsof er een last op hun schouders wordt gelegd. De meeste zijn vereerd dat men hen vertrouwt of advies vraagt. En er over praten betekent niet dat er verwacht wordt dat iemand het probleem gelijk oplost. Maar de nieuwe perspectieven kunnen daarbij wel helpen.

Zelfs als de stap om naar mijn rubriek te schrijven een te grote is, kom dan persoonlijk naar mij of naar iemand die je vertrouwt. Je bent niet alleen, en je bent welkom.

Liefs  
Elli

*Dit hebben we anoniem ontvangen – Redactie Weefgetouw*

## Een waarschuwing

Dwazen! Weten jullie niet dat stilte als een kankergezwel groeit? Hoor mijn woorden, leer van ze! Neem mijn armen, laat me je raken!

Maar de mensen bogen en baden tot de neon Goden die ze hadden gemaakt. Het bord flitste zijn waarschuwing. En de woorden die het vormde: " de profetie is geschreven op de stationsmuren en flatgalerijen."

Hoor het gefluister in de stilte.



05 oktober 2019

pagina 2/4

## Uw maandelijkse horoscoop voor oktober

Jan-Feb

**Brujah**- het is weer een heuse heksenketel in je onleven, tijd om weer eens dichte deuren open te trappen om frisse wind te laten waaien.

Mar-Apr

**Gangrel**-het buitenleven gaat boven alles, maar als je prooi binnen gaat zitten. In de liefde gaat het op zaterdag beter, spreek hem/haar maar eens aan en open zijn/haar hart met je klauwen.

Mei-Jun

**Malkavian**- je inzichten en visioenen zijn meestal glashelder, de komende tijd is het verstandig te twijfelen. Je ghouls kunnen je verrassen, pas daar voor op. 10 is je geluksgetal.

Jul-Aug

**Nosferatu** -als je in de spiegel kijkt zie je het zelf al, het onleven is geen pretje. Een verzetje zal je goed doen, vooral buiten je eigen domein.

Sep-Okt

**Toreador** -het Elysium is jou balzaal, de discussie jou tango. Nu de muziek nog naar je hand zetten en de rest danst naar jou pijpen. Blijf niet de mineur zoeken bij andere. Kom Toreador maak er een feestje van, jou feestje.

Nov-Dec

**Ventruue**- je kan beter niet op je rozen blijven zitten, de doorns kunnen gaan ontsteken. De kroon hoort op jou hoofd, maar de scepter kun je beter laten liggen. Paars in jou gelukskleur.

ADVERTENTIE



**Calling all loyal veterans who fought the Sabbath in Flanders.**

**Do you have what it takes to take it to the next level?**

**Want to become a better version of yourself and reap the  
benefits of your sacrifices?**

**Contact Schwarzwasser NOW for enquiries.\*99-SCHWWSSR**

**What are you waiting for?**



### **Wat ons ter ore kwam**

- Schip Llapag-Hoyd met miljoenenlading gezonken net vóór de haven van Hamburg.
- Clan Giovanni heeft geen idee wat U bedoelt met “listeriabesmetting” en vindt de vraag “erg vervelend”.
- Banketbakkerij 'Master Paul' verwoest, illegale waar ontdekt.
- Veel Camarilla-ouderen beginnen bezorgd te raken over dit ‘Intarnedh’ dat zo populair aan het worden is onder de Kine.
- Wil je een Archon, bel dan nu 044-ARCHONNU.
- Childe Zwarte Alie zoekt naar zijn sire.
- Weer prominente kindred verdwenen in Domein Tilburg. Domein Amsterdam zoekt naar antwoorden.

### **Het laatste Woord**

Bam zeddie en den bende dun sjoak, nie ons sjoak maar den sjoak. Ut wurt wir kouwer en lanker donker, des fen. Dus moakt der ok gebruik van menneke. Tsal wel weer eens gebeureh dees joar, ut heej geregend dat het zeek en half Undustrieel Tilburg heej brandschoi, ginne toart meer. En wehs deh nou diene mennekes up hunne Veespaaas. Vergit nie weh in oewe schoen te stoppen anders kunde meeje naar Spanje.

#### **Verliezer van de Maand:**

Zwarte Alie, breker van de Eerste Traditie.

#### **Winnaar van de Maand:**

De prins, voor het direct straffen van een Maskeradebreuk.

#### **Wat men had willen zeggen:**

U bent slechts zo goed als uw laatste uitleg.

#### **Wat er gezegd gaat worden deze avond:**

Zou je deze wel heel kunnen houden?

Kopij voor het weefgetouw naar [weefgetouw@wovendarkness.com](mailto:weefgetouw@wovendarkness.com)