

## Domein Rotterdam

Rotterdam is een stad met een bewogen geschiedenis. Wat mensen natuurlijk niet weten is de rol die Kindred hebben gespeeld in de ontwikkeling van deze imposante woonplaats. In dit artikel nemen wij jullie mee langs belangrijke gebeurtenissen en Kindred.

### De geschiedenis van Rotterdam

Rotterdam wordt vooral gezien als een werkstad, waar fysieke arbeid in hoog aanzien staat, met de haven als grootste voorbeeld. Het is dan niet verrassend dat de oorsprong van het Domein bij de Brujah ligt. In de 13e eeuw ontstond er een nederzetting nadat er een dam was gemaakt in de rivier de Rotte. De Brujah Petrus Visser wilde zijn macht uitbreiden en vooral zijn voedselbron. Hij groef de eerste grote haven van Rotterdam eigenhandig uit. De nederzetting groeide explosief, geholpen door werkloze boeren uit Brabant.

Petrus Visser was een fysiek ingestelde Kindred, maar zijn politieke vaardigheden waren niet zo goed. Zijn ambitie was om stadsrechten te krijgen voor zijn stad, met alle privileges die daar bij horen, zoals het recht om belasting te heffen, muntgeld te slaan, en een stadsmuur te bouwen. In totaal heeft Domein Rotterdam drie keer stadsrechten gekregen, en daar iedere keer flink voor betaald. Een aantal Ventrue is daar wijzer van geworden.

Nadat de stadsrechten definitief verkregen waren in 1340, wilde Petrus Visser zo snel mogelijk stadsmuren hebben om zijn Domein te beschermen. Het heeft in totaal 18 jaar geduurd voordat zijn tegenstanders het opgaven en de muur er stond.

In de 17e eeuw werd Petrus Visser, inmiddels Prins van Domein Rotterdam, uitgedaagd door de Ventrue Primogen Daniel van Coopstad. Daniel van Coopstad wilde geld verdienen met slavenhandel, wat door Petrus werd tegengehouden. Daniel won de uitdaging, en gaf het Prinsdom uiteindelijk over aan de huidige Prins, wanneer is niet bekend.

In de 18e eeuw werd de industrie buiten de stadsmuren verplaatst, omdat er binnen de stadsmuren geen plaats voor was na de bevolkingsexpansie. Het was dan ook erg makkelijk voeden in de stad.

In de eerste wereldoorlog speelde Rotterdam een belangrijke rol. Nederland was neutraal, geheime diensten van elk land dat wel een kant koos had een basis in Rotterdam. De Engelsen zaten in een statig kantoorpand, de Duitsers in het Duits consulaat, binnen 400 meter van elkaar. Het spreekt bijna voor zich dat de Nosferatu een grote rol speelde bij het uitwisselen van informatie.

In december 2018 gebeurde er iets opmerkelijks dat niet direct in de Kine wereld merkbaar was. Domein Rotterdam nam het Domein Hoek van Holland over. Geiselbrecht Zeezicht, voormalig Prins, is hier nog steeds niet blij mee. Zij probeerde een Justicar in te schakelen, maar er is niets bekend over een onderzoek.

## De Kindred van Rotterdam

De Prins van Rotterdam is Ventrue Johannes van der Beek. Hij is eigenlijk niet vaak in het Domein, maar te vinden in diverse wereldsteden waar hij deals sluit met andere machtige Kindred. Hij zorgt er voor dat het hele Domein hier van profiteert. Als hij wel in het Elysium is, dan blijkt soms dat hij niet helemaal op de hoogte is wat er in zijn Domein gebeurt, hij is afhankelijk van rapporten van de Seneschal. De dagelijkse leiding van Rotterdam is in handen van de Seneschal en deze heeft, in tegenstelling tot de meeste domeinen, de meeste invloed op de besluitvorming.

Johannes van der Beek houdt van geld en macht, maar etiquette is voor hem ook belangrijk, en een belangrijke graadmeter voor status. Er is nergens vastgelegd hoe lang hij al Prins is, maar in ieder geval al sinds 1900, wat hem waarschijnlijk tot de langzittende Prins van Nederland maakt.

Een persoon die niet onbenoemd kan blijven, is Jules Daalder, nachtburgemeester van Rotterdam. Deze koning van de straat is een bekende invloed van de Prins van Rotterdam, hij heeft er spijt van dat hij hem nooit gehouled heeft. Schijnbaar weet Jules Daalder zelf van niks.

De Seneschal van Rotterdam is Tremere Herman Koster, ongetwijfeld de meest machtige Seneschal van Nederland, aangezien de Prins vaak weg is. Koster is Seneschal sinds 1970, hij heeft zijn tattooeshop aan de goudsesingel al die tijd nog steeds. Zijn ghoulz zitten altijd onder de tattooes en daardoor duidelijk herkenbaar.



Het Hoofd der Harpijen is Agnes Smolarek, een kleine magere Gangrel. Ze is makkelijk te onderschatten, maar dat zou een grote fout zijn. Ze staat bekend om haar olifantengeheugen, en ze heeft ogen en oren in de hele stad.

Agnes werkt nauw samen met de Sheriff Martien Hamers, haar clangenoot. Martien is een filosofisch ingestelde Kindred. Iedereen vreest hem, vanwege zijn urenlange tirades waarbij hij iemand verbaal helemaal afmaakt op basis van filosofische principes, compleet met bronvermelding.



De Brujah scourge Quinten Bernards is altijd te vinden op straat of in een bus, met zijn kenmerkende sneakers. Niemand weet wat zijn geschiedenis is, alleen dat hij al decennia niet het Domein verlaten heeft. Hij is niet zo populair in het Elysium, want hij is lomp en hij stinkt. Maar hij doet zijn werk uitstekend, probeer maar eens ongezien het Domein binnen te komen.

Andere Kindred die vermeld moeten worden zijn de Brujah Primogen Ivo van den Berg, die veel invloed heeft in de Rotterdamse haven. Hij werkt veel samen met de Ventrue Primogen Eelco Blom die meer invloed in distributie heeft.

Daarnaast is er Toreador Primogen Vicky Vos, zij is er voor verantwoordelijk dat het EuroVisie Songfestival in Rotterdam georganiseerd gaat worden.

Tenslotte heb je de Gangrel Primogen Emiel de Jong. Een klassieke krijgsheer, die veel ervaring heeft in het leiden van soldaten. Onderscheiden met de titel oorlogsheld, heeft hij veel Kindred getraind in het bestrijden van de sabbat.

Er zijn nog veel meer Kindred in dit Domein, als je deze personen zelf wil ontmoeten, laat het de scourge weten, en ga eens langs bij het Elysium.

Dries Werther

## Ask Ellie

Deze zomer is er geen vraag bij mij binnengekomen. Er is wel een vraag, gesteld door Fiona op het laatste Elysium die mij tot nadenken heeft gezet. Ik paraphaseer:

"Waar was iedereen in de aanloop naar deze crisis. Waarom hielpen jullie toen niet?"

Deze vraag heeft mij de hele zomerperiode bezig gehouden en ik hoop dat hij bij jullie ook is binnengekomen. Zo niet neem dan een moment om er over na te denken.

De Wilde Jacht was een uitzonderlijke situatie met helaas een heel triest gevolg. Niet alleen zijn we verschillende kinderen kwijt geraakt, maar ook een gerespecteerde mede clangenoot en harpij. Timothy heeft zeer moedig zichzelf opgeofferd om de rest van ons veiliger te houden. Laten we dat niet vergeten. Anderen hebben zich ook vol overgave ingezet om kinderen te redden en iedereen veilig te houden.

Maar was dit nodig geweest als we van tevoren wat meer hadden samengewerkt? Ik weet dat de sheriff zijn best heeft gedaan de hele onderhandelingen en gevaar wat met de Faye te maken heeft in goede banen te leiden. En ik weet van de acties van anderen die alles hebben gedaan om te helpen. Maar waar het in mijn ogen aan schort was een gezamenlijk plan waarin iedereen deed wat hij of zij kon. We wisten al maanden dat er iets ergs aankwam, maar niet veel kindred hadden zin om zich er mee te gaan bemoeien.

Ik wil daarom iedereen oproepen om nog eens goed naar zijn of haar acties te kijken in de aanloop van de wilde jacht. Heb je daar gedaan wat je kon? Wat zou er beter kunnen?

Is vertrouwen misschien een de grootste belemmering. Vertrouwen is altijd lastig bij onze soort want we zijn ook altijd een gevaar voor elkaar. Maar waarom? Kan iemand mij dat uitleggen, het hoeft niet zo te zijn. Laat Tilburg niet zo zijn. Laat Tilburg in de toekomst sterker staan omdat we met elkaar staan.

Wie helpt er mee?

## Spoorpark gaat uur eerder op slot vanwege overlast



Het Spoorpark in het openingsweekend. © Patty Beukenaar/BD  
Henk Bakermans 23-07-19 Bron:BD

**TILBURG - Het Spoorpark in Tilburg gaat vanaf dinsdag iedere avond om 23.00 uur op slot. Dat is een uur eerder dan tot nu toe het geval was.**

Het bestuur van de stichting Spoorpark reageert daarmee op overlast en vandalisme die groepjes jongeren de afgelopen weken laat in de avond veroorzaakten. „Het laatste uur heeft geen toegevoegde waarde voor de beleving van het park”, zegt secretaris Anita Konijn. „De grote groep bezoekers is dan weg, degenen die er nog wel zijn vragen meer zorg.”

De beveiliging die wordt ingehuurd om te zorgen dat mensen het vorige maand geopende park tijdig verlaten begint nu eerder aan zijn werk, en blijft tot anderhalf uur na sluitingstijd. „En met de politie is afgesproken dat die in de nachtelijke uren meer surveilleert. Die heeft ook een sleutel van de poorten. Wie 's nachts in het park is wordt op de bon geslingerd.”

Waar de geconstateerde overlast uit bestond? „Het begon met te harde muziek”, zegt Konijn. „Daarna met rotzooi maken in de toiletten, het ging verder met vernielingen, bedreiging van bezoekers en zelfs uitbarstingen van razernij.”

Bij het tekort aan toezicht speelt mee dat het horecapaviljoen T-Huis nog niet klaar is. De oorspronkelijke sluitingstijd was mede met het oog op de horeca bepaald. „De horeca vindt een uur eerder sluiten ook prima.” Volgend jaar zomer zal de eindtijd opnieuw worden bekeken.

ADVERTENTIE



**Calling all loyal veterans who fought the Sabbath in Flanders.**

**Do you have what it takes to take it to the next level?**

**Want to become a better version of yourself and reap the  
benefits of your sacrifices?**

**Contact Schwarzwasser NOW for enquiries.\*99-SCHWWSSR**

**What are you waiting for?**

## Wat ons ter ore kwam

- 3 panden in Antwerpen geheel vernietigd door bom, Sabbat aanval op Camarilla of interne politieke afrekening?
- Eurovisie gaat naar Rotterdam. Dankzij slim onderhandelwerk. Een flinke zak geld. En een jaargang aan kogelbrieven.
- Donderpreken gehoord vanuit Cassandra's persoonlijk vertrek. Van Cromvoirt bleker naar buiten.
- Hoop Elders hebben nu al profijt van Nederlands Eurovisie. U niet? Dan heeft U verkeerd gewed.
- Er wordt volop gespeculeerd over 'wat er in Eindhoven gebeurt', maar niemand durft het voortouw te nemen. De Haes speelt zoals gewoonlijk opmerkelijk spel.
- Domein Rotterdam het volgende Groot-Domein?
- Domein Maastricht ontvangt Rotterdamse slagkracht. Geen prijs gevraagd. Is er een slag om Luik in het vooruitzicht?
- Na succesvolle Jacht lijkt de Inquisitie weer gerust gesteld te zijn.
- Oh die jacht ja? Bleek om kinderen te gaan. Wat ze al niet verzinnen om het bestaan interessanter te maken.

## Het laatste Woord

### Verliezer van de Maand:

Bert, of hoe heet die loser eigenlijk?

### Winnaar van de Maand:

Timothy Kleinendaal held van de Wilde Jacht

### Wat men had willen zeggen:

Toen kwam er een olifant met een lange snuit.....

### Wat er gezegd gaat worden deze avond:

"Wilt u ophouden met op het tapijt te bloeden?"

Kopij voor het weefgetouw naar [weefgetouw@wovendarkness.com](mailto:weefgetouw@wovendarkness.com)