

Breda Jazz festival 2019



Dit weekend belooft weer een bijzonder geslaagd evenement te worden met gasten uit binnen- en buitenland. Voor alle duidelijkheid, niet aangemelde Kindred uit Tilburg die ons feest bezoeken, zullen het hoofdpodium van het festival 2020 tot in de eeuwigheid ondersteunen.

Probleemkinderen een plaag

Mogelijk heb je het al gelezen in de media de afgelopen maanden. Het aantal probleemkinderen is explosief gestegen. Veel kinderen worden inmiddels behandeld. De gedragsstoornissen baren schoolhoofden zorgen. Ze hebben geen respect voor leraren en kinderen op het schoolplein zijn ook niet veilig. Ouders hebben kindercoaches ingeschakeld maar zelfs die hebben weinig invloed op het gedrag van de kinderen.



De kinderen spijbelen, al op de basisschool, en hebben geen interesse om huiswerk te maken. Ze willen alleen maar buiten spelen, maar vriendjes en vriendinnetjes durven niet meer mee te doen met hun ruwe spelletjes. Zelfs hun uiterlijk lijkt anders te zijn geworden.

De kinderen zijn vaak op straat, en veroorzaken daar ook overlast. Ze hebben elkaar gevonden en stoken elkaar alleen maar op. Deskundigen staan voor een raadsel en zijn op het moment alles aan het onderzoeken. Dit wordt bemoeilijkt omdat de kinderen niet mee willen werken. Het lijkt te zijn begonnen op oudejaarsnacht, maar een oorzaak is nog niet gevonden.



01 juni 2019

pagina 3/6

Ask Ellie

Deze maand is er geen vraag binnengekomen bij Het Weefgetouw. Nu had ik ook mijn rubriek kunnen laten vallen voor deze maand maar dat doe ik niet. Ik ben er en blijf er voor jullie wanneer ik ook nodig ben. Je kunt mij ook altijd opzoeken, ook discreet natuurlijk. Want hoewel er geen vraag is binnen gekomen denk ik niet dat alle vragen op zijn.

Daarom roep ik je op, ja jij met je vraag die je aan niemand durft te stellen. Stel je vraag. Maar dat gaat toch niet zomaar? Zul je misschien denken. Soms is het ook niet gemakkelijk.

Ten eerste, je moet bij jezelf te raden gaan wat er nu echt dwars zit. Is het onbeschoft gedrag van een ander, of is het je eigen onkunde om met een persoon om te gaan? Is het niet genoeg aandacht krijgen, of is het dat je niet genoeg voor jezelf opkomt? Jezelf bekijken en erachter komen waar je nu echt gelukkiger van wordt is een erg moeilijk proces. En waar je gelukkig van wordt kan in de loop van de tijd ook veranderen.

Iedereen voelt zich wel eens onzeker. Zelfs de ouderen onder ons kunnen niet alles en hebben soms ergens hulp bij nodig. Maar hulp vragen en elkaar helpen is geen zwakte, het maakt ons juist sterker. Als je er zelf niet uitkomt maar samen wel heb je beiden iets bijgedragen en geleerd. Een mooi Nederlands spreekwoord is: gedeeld leed is half leed. Zelfs als de ander niets aan je verdriet kan doen helpt het vaak om het verdriet te uiten. Ditzelfde met boosheid, pijn, of machteloosheid. Vaak weet de ander manieren om het de situatie te verbeteren waar je zelf niet eens aan gedacht had.

Als laatste wil ik je op het hart drukken dat je echt niet de enige bent die vragen heeft. En ook niet de enige die wel eens bang is deze te stellen. Want is het niet de vraag die moeilijk is is het wel het antwoord zijn wat je van je stuk kan brengen. Bedenk dat niks wat het echt waard is gemakkelijk is, en trek je stoute schoenen aan. (lieve schoenen zijn ook goed)

Samen staan we sterker

Liefs

Ellie

Ingezonden door Tibor Lejeune

Bekijk voor je begint de overzichtstekening



Voor instructies, graag Tibor Lejeune raadplegen.



Wat ons ter ore kwam

- Tilburg hanteert traditie van Elysium als vrijplaats met respect. Een domein waar we mee kunnen praten.
- Toreador hebben Laurence Duncan laten winnen.
- Scourges vragen exorbitante vergoeding voor toegang tot andere Domeinen 6 juli aanstaande.
- Eerste aanmeldingen voor deelname aan de Jacht uit omliggende Domeinen stromen binnen.
- Felix kan je helpen.

Het laatste Woord

Weh een witte boorden gedoe, allemoal paaters en meensen van het kerkfabriek die allemoal in de wir warren vur deh congres. Duhr zin ur ok nun aantal blaiven plekken. Maar iedereen is hopelijk broaf gewist en zunne kop nieh loate zien of wel? Da woar nie zo netjes bai het ziekenhois eh Hartendief, Vincent van Gogh... Ik hoop deh ze echt denke dah deh nun overval waar.

En dur is nun Engel opgestegen blaikbaar konde meteen vergeven worden, moar niemand van ons heej dun behoefte om wel in dun himmel te komme. Speculeren is precies as speculoas, hoe langer deh ge het loat liggen hoe zachter ut wor.

Gai raai nooit wie er dees avond oit de naad van Bossenbollekes komt kroipen.

Der zain er een heleu hoop nieh, zouden die gevluht zijn vor den Wilde Jacht? Of gepakt zijn door den Inquisitie? Ge wit ut nieh. Der zulleh wel meense kommen vur dieje jacht. Erm kainers of heuloas pindakaas, deh mudde zelf bepoalen en loater aan ons lieve heer oitleggen.

Verliezer van de maand:

Hans 'zombie' Smulders

Winnaar van de Maand:

Dries Werther, voor het winnen van een trivial boon met dobbelen

Wat men had willen zeggen:

'Hubert Mater wordt opgehemeld!'

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

'Ik doe mee!'

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com