

4 Mei

Geachte Kindred van Tilburg,

Vandaag is de dag dat Nederland haar Dodenherdenking houdt. De Wereldoorlog die tot deze jaarlijkse traditie geleden heeft laat tot op deze dag nog zijn littekens na. Waarlijk kan gezegd worden dat in die tijd duidelijk werd dat onmenselijkheid soms een menselijk masker draagt en niet elk monster een bovennatuurlijke mythe is.

Ook in onze hedendaagse maatschappij bestaat die onmenselijkheid nog steeds. Als Camarilla bestrijden wij de Sabbat, die stervelingen enkel als voedsel beschouwen en als einddoel heeft om alles wat zwakker is dan zij te vernietigen of de slavernij in te drukken.

Evenzo herwinnen de fascistische in de sterfelijke maatschappij hun grond en worden haat en wantrouw steeds meer geaccepteerd.

Juist daarom is deze herdenking belangrijk, opdat wij nooit vergeten wat de kosten zijn van het toestaan van dit soort haat.

Een jaar na de oorlog hield de Lutherse prediker Martin Niemöller een preek waarvan de inhoud later werd samengevat in het volgende gedicht (vrij vertaald naar het Nederlands):

*Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen vakbondslid.
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;
ik was immers geen Jood.
Toen ze mij kwamen halen was er niemand meer,
die nog protesteren kon.*

Voor ons als Kindred is het makkelijk om menselijk lijden te negeren, immers wij zijn geen mensen. Maar elk van ons begon ooit als mens en dat wij ons die nog herinneren, ongeacht hoe vaag, is wat ons onderscheidt van de echte monsters. En hoewel ambitie en trots ons allen, en dus ook zeker mij, soms in de verkeerde richting duwen, moeten wij ons behoeden voor, en ons verenigen in de strijd tegen, wantrouw en haat.

Wij zijn geen mensen meer, wij dragen enkel nog een menselijk masker. Maar laat ons samen koste wat kost strijden tegen onmenselijkheid.

Uw Seneschal,
Ancilla Aleksandr Gregorovich Volgin

Ask Ellie

Ik kreeg een hele mooie vraag binnen deze maand:

"Lieve Ellie, ik begrijp de wereld om me heen steeds minder. Vroeger was alles veel duidelijker. Hoe kan ik de vrede bewaren zonder dat Neonates over me heen lopen? Hoe kan ik mijn macht laten gelden zonder een revolutie te ontketenen?"

Incognitus

Lieve Incognitus,

De wereld begrijpen is iets waar wij allen mee worstelen. De wereld die we kenden als mens is niet de wereld die waar we ons nu in bevinden. De wereld om ons heen staat ook niet stil. Hij is steeds in beweging en voor ons als wezens waarop de tijd veel minder vat heeft kan dat erg lastig zijn. Het is daarom ook zeker niet iets om je voor te schamen.

Om de wereld te blijven begrijpen is het beste om ook onderdeel van de wereld te blijven. Komt er een nieuwe technologie op de markt, verdiep je erin. Is er een nieuwe muziekstroming helemaal hot en happening? Ga er een keertje naar luisteren. Er zijn vaak debatten in de avonduren over wat er speelt in de samenleving van de Kine waar je kan aansluiten.

Ook kun je natuurlijk veel gesprekken aangaan met mede Kindred. Schroom je niet om eens iemand uit te nodigen voor een goed gesprek. Ik denk dat de meesten onder ons dat zeker waarderen. Zo leer je ook wat de Neonates om je heen bezighoud. Je hoeft ergens niet altijd over eens te zijn. Als er personen het oneens met je visie zijn wil dat ook nog niet zeggen dat ze gelijk over je heen lopen. Bedenk voor je zelf wat je echt belangrijk vindt en daar mag je zeker aan vast houden. Maar luister, en hoor wat de ander te zeggen heeft. Misschien komt diegene wel met goede argumenten voor zijn standpunt. Dat kan je helpen begrijpen waar bepaalde reacties of onwil vandaan komt.

Je hebt het ook over je macht laten gelden. Daarbij is respect heel erg belangrijk. Respect en vertrouwen moeten verdiend worden en die kun je zelden afdwingen. De vrede afdwingen met macht is ongeveer hetzelfde als klei proberen vast te houden door er heel hard in te knijpen. Het lukt wel, maar de klei ontsnapt tussen de kieren van je hand. Beter is om ieder hun eigen gedachten en ideeën te laten hebben en te ondersteunen waar je denkt dat het nodig is.

Positieve reacties brengen vaak veel meer op dan negatieve. Je hoeft geen revolutie te ontketenen als men merkt dat je een begrip voor ieders standpunt kan opbrengen en in ieder geval bereid bent er naar te luisteren. Let op je eigen houding. Als je een vijandige houding aanneemt en alles afkeurt zul je dat ook terug krijgen. Een beter onleven begint bij jezelf.



Stel je open en let erop dat je niet gelijk klaar staat met een oordeel. Onderbouw je eigen standpunten op een rustige manier, en met feiten. Als het een mening is die je wil geven wees daar dan ook duidelijk over. Vraag ook anderen om verduidelijking als dat nodig is. Ik wens je veel succes hiermee. Het zal niet van de ene nacht op de andere ineens opgelost zijn, maar ik denk dat als je mijn tips opvolgt je zeker binnen afzienbare tijd veel vooruitgang zult zien.

Voor iedereen die nog een prangende vraag heeft, schroom je niet deze op te sturen naar het weefgetouw. Dit mag natuurlijk anoniem.

Wat ons ter ore kwam

- Er wordt geen nieuws meer vernomen van de Britse Eilanden...
- Wilko Blokhuis roept zich uit tot Prins van Moerdijk, want er was niemand.
- Spoorpark wordt 21 juni geopend, laatste werkzaamheden in volle gang.
- Er komt een archon naar Nederland wegens problemen tussen domein Hoek van Holland en domein Rotterdam.
- Pas op: waar de Rooms-katholieke kerk zich roert, roert de Inquisitie zich.



Geachte onderdanen van Domein Groot-Brabant

Met veel eer en genoegen wil ik U mededelen dat Groot-Prins de Haes Uw overgave heeft geaccepteerd.

Groot-Prins de Haes heeft mij de eer gegeven om U van het volgende heugelijke feit te verwittigen:

Geïnspireerd door de nieuwe mode om oude gebruiken weer in ere te herstellen, heeft Groot-Prins Ignatius de Haes besloten om ook oud-Romeinse wijsheden en gebruiken in te voeren.

Daarmee is ook het gebruik van de Keizerlijke Gijzelaar in ere hersteld!

Elke maand acht Onze Groot-Prins dat uw sub-Domein een van Uwer naar ons stuurt als blijk van uw loyaliteit. Deze onderdaan zal tot het volgende Elysium onder de vleugels van de Groot-Prins verblijven.

Als wederdienst zal ook een van de dienaren van Onze Groot-Prins in Uw Domein verblijven. Er is immers vertrouwen vanuit Onze Groot-Prins.

Het niet opvolgen van deze mooie en eervolle traditie zal beschouwd worden als subversie van de wensen van Onze Groot-Prins.

De volgende leden van dit sub-Domein zijn buitengesloten vanwege gebrek of teveel aan status, eerbied voor de Camarilla, of omdat Groot-Prins de Haes deze persoon niet kan uitstaan:

Eddie van Es, Dries Werther, Hercule Poirott, Moos Drieduit, Janice Cristi, Sibren Hartlief, Aleksandr Volgin, Vincent Klink

Hoogachtend,
Erik de Koning

HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE *Normale editie*
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNIS

04 mei 2019

pagina 5/6

Dees leesplèngske motte gij van buite lere om mee te kunne leutere:



Dèsgòddommenogniemakkelek



Het laatste Woord

Vandaag is bevrijdingsdag, om te vieruh dè Holland gewonnuh hèt. Volgus mijn zou dè reeje veur un fiske zèèn, niej veur stillekes te zèèn. Saoie minse. Gij zal ut nie zo vinduh maor dè makt mijn nie uijt. Tis veur die doojen natuurlik maor dur zijn volgus mijn bekant net zo veul minse die leeve als datter kaajdôod zèèn. Welliswaor zijn er veul minse gestorvuh in diejen greppuls bijvorbilt maor jao wès veul twee haoren op oewe kòp is wèèneg, mar twee haoren in oew soep is veul. Beeter gèk gepròt as gèk gedaon motte maor denkuh.

Verliezer van de maand:

Met een beperkt aantal stoelen blijft er iemand staan als de muziek stopt.

Winnaar van de Maand:

Van Soest voor het kweken van doorns voor de Roos.

Wat men had willen zeggen:

Dag mijnheer de Haes, zoek het lekker zelf uit.

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

Opperuimd staat netjes.

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com