

Camarilla dienstmededeling

Recentelijk is het Domein Tilburg een Kindred rijker geworden: Tibor LeJeune.

Tibor is gesired door een lid van de secte die wij Sabbat noemen.

Als onze bronnen kloppen dan heeft hij dit toegegeven. Kindred die tot inkeer zijn gekomen, zijn altijd welkom bij de Camarilla. Deze gastvrijheid is één van de verschillen die wij hebben met onze vijanden. Dit is een bekend feit, en moeten wij ook blijven uitdragen.

Er zijn concrete aanwijzingen dat de Sire van Tibor LeJeune een hooggeplaatst Sabbat lid is.

Gelet op het voorgaande gaan wij nu een aantal waarschuwingen en voorschriften geven:

1. Achtergrond.

Omdat zijn achtergrond moeilijk te verifiëren is, dient hij dit zelf duidelijk te maken. Het is raadzaam wat hij verteld vast te leggen, en op gezette tijden hier vragen over te stellen om te controleren of hij hetzelfde antwoord geeft. Mocht er informatie over zijn Sire geverifieerd zijn door de Camarilla, dan wordt de Scourge van Tilburg hier over ingelicht.

2. Informatie over Sabbat.

Informatie van Tibor LeJeune over de Sabbat dient direct met de Camarilla gedeeld te worden.

3. Informatie over Camarilla.

U dient voorzichtig zijn met het delen van gevoelige informatie over de Camarilla, in het bijzijn van Tibor LeJeune.

4. Doelwit.

Het is niet ondenkbaar dat de Sabbat een poging gaat ondernemen Tibor Lejeune uit te schakelen. Een consequentie van onze gastvrijheid is dat Tibor door U verdedigd dient te worden. Er dient er altijd een kosten/baten analyse gemaakt te worden zodat het totale aantal Camarillaslachtoffers zo beperkt mogelijk gehouden wordt.

5. Vragen.

In het uiterste geval vragen wij U om in een beperkt tijdsbestek specifieke informatie van Tibor LeJeune te verkrijgen. Ook kan er een Archon langskomen om dit te doen, wij eisen alle medewerking.

Namens de Camarilla.

Out-of-character: het karakter Tibor LeJeune heeft de flaw 'slechte reputatie': hij dient behandeld te worden alsof hij 1 status minder heeft.

Geachte Kindred van Domein Tilburg,

Aangezien ik als Sherif verantwoordelijk ben voor het behouden van de Maskerade en het straffen van hen die de Maskerade breken, lijkt dit me een goed moment om wat tips te verstrekken die u kunnen helpen de Maskerade te bewaren.

Onthoudt dat u als Kindred nagenoeg onveranderlijk bent.

Tip 1: U wordt elke avond wakker in dezelfde lichamelijke staat als uw eerste avondwaken.

Dit betekent dat u elke avond wakker wordt met hetzelfde kapsel en, indien van toepassing, dezelfde lichaamshaar- en baardgroei. Veel Neonates die zich dit realiseren vinden dat alleen maar handig omdat ze niet meer naar de kapper hoeven en besteden hier daarom na hun Embrace geen aandacht meer aan. Maar tien of twintig of zelfs vijftig jaren rondlopen met precies hetzelfde kapsel is opvallend.

Mijn tip: Leer uzelf aan om van tijd tot tijd uw haardracht te veranderen en hierin niet te trots te zijn. Persoonlijk scheer ik eens in de paar maanden een hele week mijn hoofd kaal en scheer het vervolgens elke week een millimeter langer, om haargroei te simuleren (behalve natuurlijk op de kruin, want zo simuleer ik een oplopende leeftijd) en ik heb gezien dat ik niet de enige ben die iets vergelijkbaars doet. Zo ver hoeven diegenen onder u die dat nog niet doen natuurlijk niet te gaan, maar af en toe een kleine verandering houdt de aandacht bij uw weg. Aandacht die u niet wilt, anders wordt u mijn probleem en dan moet ik u op lossen.

Tip 2: De wereld verandert, maar u niet meer.

Neem dit aan van iemand die al bijna honderd jaar op deze wereld verblijft: Stijlen en smaken veranderen constant. Hoewel voor de meesten van u uw Embrace kort genoeg geleden is dat u waarschijnlijk nog niet veel verandering heeft gemerkt tegenover uw sterfelijke leven, kan ik u garanderen dat personen van de leeftijd die u lijkt te hebben u al enigszins ouderwets vinden. Wij kunnen hier niets aan doen, het lukt de gemiddelde vampier niet langer dan een jaar of twintig om 'met de tijd mee' te gaan en daarna zult u merken dat personen die u jaren geleden ontmoet hebt en er voor u, omdat u zelf niet verandert, nog steeds uit zien als jong en vitaal langzaam maar zeker oud en fragiel te worden en daarna beginnen zij een natuurlijke dood te sterven, terwijl u jong en alleen achter blijft.

Mijn tip: Ben u hiervan bewust en verzin een reden die u personen die even oud ogen als u kunt geven voor waarom u zo ouderwets bent. Misschien houdt u van 'retro' of bent u 'geboren in de verkeerde eeuw'? Of misschien bent u één van die Kindred die denkt dat hij of zij het wel gaat lukken om zich verbonden te voelen met hedendaagse Kine. Dat is dan een beetje zielig en u wordt dan uiteindelijk ongetwijfeld een probleem dat ik moet oplossen, maar ik wens u geluk.

Tip 3: Houdt vast aan uw menselijkheid.

Als Kindred is er eigenlijk nog maar één verandering die voor u openstaat: De langzame, maar zekere manier waarop u over de loop van de jaren van uw menselijkheid zult wegglijden richting het Beest. U kunt dit niet voorkomen en op den duur, wanneer alle stervelingen die u als mens gekend heeft dood zijn en u merkt dat u de huidige generatie en hun normen en waarden niet meer begrijpt, zult u het gevoel krijgen dat het misschien beter is als het laatste beetje menselijkheid in u ook sterft. Dan zal het verleidelijk zijn om direct in de armen van het Beest te springen en u over te geven aan al uw duistere lusten. Maar verbintenis met het menselijke heeft voordelen. U oogt gezonder voor mensen, u heeft minder last van de lusten die het Beest u probeert op te dringen en bovendien is uw menselijkheid, wanneer u deze verliest, niet meer terug te krijgen.

Mijn tip: Geniet van uw menselijkheid nu u die nog heeft. Geniet zelfs van de pijn van verlies en eenzaamheid. Zodra u uiteindelijk, onvermijdelijk, dicht bij het Beest staat zult u de scherpte waarmee u toen voelde missen. Bovendien bestaat de kans dat als u te veel afglijdt voor u controle leert, u door zult gaan tot er alleen nog maar Beest over is. Dat is dan een probleem, maar ik heb de oplossing.

Tip 4: Houdt niet té veel vast aan uw menselijkheid.

Hoewel uw menselijkheid u veel kan helpen in uw omgang met stervelingen en u deze moet koesteren, gaat het ook gepaard met ~~nutteloze~~ heftige emoties, zoals schuldgevoel, empathie en medelijden. Die kunnen het moeilijk maken om dingen te doen die nodig zijn om de Maskerade te beschermen, zoals liegen over wat u bent, bewijs verwijderen wanneer iemand anders in de veronderstelling is dat het zijn of haar eigendom is. Personen die te veel weten verwijderen. Dat soort dingen. Mijn tip: Realiseer uzelf dat u nu een ondoord monster met duistere lusten bent en dat uw menselijkheid, hoe kostbaar ook, tijdelijk is. Zoek de grenzen van wat u zonder schuldgevoelens kunt doen op en leer hoe u zichzelf kunt beheersen om zo lang mogelijk te voorkomen dat u over uw grens gaat, maar wanneer dat uiteindelijk dan toch gebeurt, voel u dan niet schuldig en ga langzaam op zoek naar de volgende grens en meer controle. Als u zich toch laat overweldigen door schuld, kunt u domme dingen doen waardoor stervelingen ontdekken wat u bent. Dan heeft u een probleem en moet ik hen oplossen.

Tip 5: Leer uw misstappen of kleine pleziertjes netjes opruimen.

Wij zijn sterk en stervelingen zijn fragiel. Of het op dat moment uw bedoeling is of niet, als u lang genoeg in onleven bent gaat er een sterveling onder uw tanden het leven laten. Het is dan belangrijk dat u objectief in staat bent om te beoordelen of deze complicatie een gevaar is voor de Maskerade en hoe u de restjes opruimt om een Breuk te voorkomen. Ik snap dat sommigen van u nog zo dicht bij de menselijkheid staan dat u zich niet kan voorstellen dat dit u ooit zou overkomen, maar dat is geen excuus om niet goed voorbereid te zijn wanneer het onvermijdelijk blijkt dat u ongelijk heeft, dus u kunt beter nu oefenen, nu u nog vol onrealistisch idealisme zit, dan dat u gedwongen wordt om onvoorbereid te bedenken hoe u uw probleem gaat oplossen terwijl u worstelt met paniek en schuldgevoel. Hoewel in die situatie oplossen dan wel een goed idee is, dus overweeg misschien uit te zoeken hoe u aan Natronloog, zoutzuur of ongebluste kalk kunt komen.

Mijn tip: Met een beetje gezond verstand en voorbereiding is het niet moeilijk om restjes op te ruimen op een Maskerade veilige manier. Mochten genoeg Kindred interesse hebben in wat tips of voorbeelden, kunt u mij benaderen. Bij genoeg interesse organiseer ik een praktijkles, met diner. Maakt u zich over practicum materiaal geen zorgen, dat is geen probleem, we lossen het samen wel op.

Hoogachtend,

Ancilla Aleksandr Gregorovich Volgin,

Kind van Hanna Bat-Seimon,

Kind van Seimon de Mamzer,

Kind van Yishak,

Kind van Laban,

Kind van Annalucia van Capua,

Kind van Abetorius,

Kind van Meerlinda,

Van de lijn van Tremere.

Sherif van Tilburg,

Voormalig Major (ZamPolit.), uitgemonsterd als Polkovnik, in het victorieuze

Rode Leger,

Voormalig starshy leytenant in SpetsNaz GRU

Koningsdag 2017 groot succes

TILBURG – Met vlag en wimpel werd de koning en zijn familie in Tilburg begroet. Per trein werd de koninklijke familie de stad binnen gehaald. Het werd het begin van een legendarisch festijn dat onze stad nog jaren op de kaart zal zetten en voor decennia in onze geheugen gegrift is.

Even was het niet zeker of alles nog goed gaat komen. Er was aan het begin van de maand nog veel chaos rondom het programma. Nadat het programma naar de media was uitgelekt, kreeg de gemeente een stormvloed van kritiek over zich heen. Maar gelukkig wisten de partijen snel een nieuw programma te bemachtigen. Een programma dat onze mooie stad aan de rest van het land heeft laten zien dat Tilburg al lang niet meer het lelijkste eendje van het land was. Nee, wat de koninklijke familie aantrof was een prachtige zwaan.

Onder de bezielende begeleiding van curator van de Pont, Marga Schneiders, reisde de koninklijke familie door Tilburg heen via een route die zowel de verscheidenheid van de stad, als de geschiedenis van Tilburg in de schijnwerpers zette. Bij verscheidene punten werd er gestopt zodat de koning en zijn metgezel kon genieten van een van de vele podiumkunsten die Tilburg te bieden heeft.

Opmerkelijk was de keuze om de Koninklijke lunch in het Draaiend Huis plaats te laten vinden. Helemaal interessant was de aankleding van de rotonde: een aantal karkassen van uitgebrande auto's en het plantsoen vol met onkruid.

De aankleding paste geheel in deze Post-Urban stijl: betonnen varkensruggen als stoelen en kratten als tafels. Het eten was een speciale editie van broodje Pietje; een ware combinatie van Tilburgse eenvoud en koninklijke verfijndheid. De royale smoel vol viel goed.

Voor de sfeer was de snelheid van het huis ook hoger gezet.

Verscheidene groepen uit de maatschappij waren voor de lunch uitgenodigd; leden van de Rotery en de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs, maar ook schoof een delegatie van het Republikeins Genootschap aan bij de lunch.

De Nostalgische Kermis was een feest van herkenning. De vele traditionele spelen waren in oude en nieuwe jasjes gestoken. Zo waren er leuke interpretaties van Spijkerpoepen, WC-bril gooien en koekhappen, Dat laatste speelde zich af in een ware VR-omgeving.

Het plezier van de bezoekers was zo groot dat ook de mensen die zich bezorgd uitlieten over het palingtrekken en het kattenmeppen, al snel weer afdropen. Ook lieden van een lokale actiegroep die zich uitspraken tegen het minstrel show-onderdeel, vertrokken al snel weer onder begeleiding van de Tilburgse stadstoezicht.

De dag werd afgesloten met een authentieke Tilburgse Revue waar zowel oude veteranen als jong talent haar kunsten en kennis kwamen vertonen. Met artiesten zoals zanger Wesley, Guus Meeuwas, Bennie van Vocht.

En het festijn werd afgesloten door een boodschap van de late Peter Smulders, als hologram! Uit alle lagen van het volk kwam één boodschap naar voren: Dit was het beste feest ooit.

Notulen Primogenraadvergadering

Geachte Primogen,

Hierbij de notulen van de Primogenraadvergadering van April 2017.

-Eenheid 43: Dhr Ancilla Volgin is hier nu 1 maand mee bezig.

-McDonalds: om de deal na te komen moet de McDonalds vestiging op Tilburg-West gesloten worden. Met dhr Kleinendaal was afgesproken dat hij dit zou regelen.

-Poirott: Dhr Poirott heeft zijn eigen opvattingen hoe een Primogen zou moeten functioneren. Blijkbaar komt die niet overeen met de opvattingen van alle overige Primogen, want Dhr Poirott verlaat de vergadering.

Met vriendelijke groet,

Primogen Nosferatu Dries Werther

Wat ons ter ore kwam

- Een hele clan die zich ontfermt over een overloper? Ik dacht dat ik alles had meegemaakt.
- Het Hoofd der Harpijen verslijt geen zolen omdat hij naast zijn schoenen loopt.
- Christine de Vries heeft fouten gemaakt, maar ook veel goeds op haar naam staan. Straf en beloning mogen dit correct representeren.
- Waarom hebben de Gangrel eigenlijk nog een primogen? Opgestaan, plaats vergaan?
- Vertrouw Tibor Lejeune niet; waar rook is, is vuur.
- Prins van Den Haag Eduardo Davids is een gevaar voor de Maskerade aldus Prins van Rotterdam Johannes van der Beek.
- Koningsdag groot succes: Tilburg heeft zichzelf laten zien.
- Prins Valmans traditiegetrouw op bezoek bij Groot-Prins de Haes.

Het laatste Woord

Sodejukes, dè war un speesjoale dàg. Duh Koning war laangsgekommuh. Mee du Nàsjoonaole Spoorweeguh, diejen trèèn war zoas gêwoonluk veuls te laot. Tis tog un koekurt om niej mee dun waoguh te kommuh. Daor kennuh wê ut over eens zèèn. Verders waar diejen dikkop aon ut vrèètuh geslaoge mee zun guzinnuku, dèè nie normaol. Agge nòg vraoge hèt dan witte mèn in duh blauwsloot te vèène, dè butékunt 'riool' int àlguméén beschoft Nejerlaands.

Verliezer van de maand:

Van Cromvoirt, zijn versie van Koningsdag is niet doorgedaan.

Winnaar van de Maand:

Domein Tilburg, twee ingezetenen erbij die zich netjes bij de Prins meldden.

Uitspraak uit het Elysium:

'Wat moet ik met die Neonates?'

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

'Er was eens...'