



Tilburgse Kermis met een lik verf

De afgelopen zomer is de kermis versierd met wat extra cultuur. Galerij Solitude bracht ons een tentoonstelling van Van Gogh. Beroemde werken uit het Van Gogh museum waren te zien in Tilburg. Met gepaste trots was zelfs een rode loper uitgelegd voor de speciaal vrijgelaten plek voor galerij Solitude.

De zonnige dagen hebben de horeca geen windeieren gelegd en ook de menu's die op van Gogh geïnspireerd waren trokken veel fijnproevers. Een geslaagde culturele warme zomer. Waarvoor wij de verschillende organisatoren mogen danken.

Oefening defensie zonder problemen verlopen

Het ministerie van defensie heeft in samenwerking met de gemeente, het korps Commandotroepen laten oefenen in een stedelijk gebied. De hele stad Tilburg was het levende decor van de oefening. De commandopost was bij de Euroscop in de wijk Stappengoor. De militairen hebben zich op uitstekende wijze gedragen en ook de lokale bevolking hielp graag een handje mee door bijvoorbeeld hun auto's te laten controleren op explosieven. De stoere mannen en vrouwen leverde leuke plaatjes op.

Prins van Leeuwen het domein uitgeflikkerd?

In juli is de Prins van Eindhoven te kennen gegeven niet meer welkom te zijn in Tilburg. Het schreeuwen naar elkaar was van een geluidsniveau die de markt op zaterdagochtend met gemak zou overstemmen. Hoe de relatie tussen de heer Valmans en de heer van Leeuwen nu is na dit voorval is wellicht niet relevant, maar de relatie tussen Tilburg en Eindhoven wellicht wel.

Volgin grijpt mis

De heer Volgin pleegde twee maanden geleden praxis. De Neonate Prins Valmans wist niet wat hem overkwam. Het is gewoonte dat er dan een duel plaatsvond, maar dit gebeurde niet. De tiental minuten dat Tilburg zonder Prins was, waren spannende tijden. Mevrouw Christi ging uit haar spreekwoordelijk plaat en noemde de Heer Volgin een idioot. Welke niet respectvol is jegens de heer Volgin. De heer Volgin legde zijn claim neer en is een tijd niet meer gezien in Tilburg. De beloftes en zoete woorden die Neonate Prins Valmans uitte tijdens zijn macht vacuüm waren als van een ware politicus.

Tienduizenden euro's spaargeld supportersclub Willem II verduisterd.

Bron: Brabants Dagblad

Bij de officiële supportersvereniging van Willem II is een bedrag van tienduizenden euro's onvreemd. De voormalig penningmeester, die onlangs op 67-jarige leeftijd is overleden, heeft het geld over een periode van jaren weggesluisd door onder meer gebruik te maken van vervalste bankafschriften. Dat blijkt uit onderzoek van het Brabants Dagblad.



Het bestuur van de supportersvereniging heeft aangifte gedaan van verduistering en heeft de familie van de overleden oud-penningmeester ingelicht. In totaal gaat het om meer dan 50.000 euro.

Algemeen directeur Henny van Loog van Willem II benadrukt dat de supportersvereniging los staat van de voetbalclub. "Maar wij lijden een beetje met hen mee. Dit is financieel zeer vervelend voor hen en daarnaast een persoonlijk drama."

Voorzitter Piet de Vries van de supportersvereniging wil nog niet uitgebreid reageren, maar bevestigt de verduistering van het geld. "Ik zal maandag tijdens de algemene ledenvergadering tekst en uitleg geven. Wel wil ik benadrukken dat het geld dat met allerlei acties verzameld is voor een standbeeld van Jan van Roessel, nog aanwezig is. Dat staat op een andere rekening."

Een anonieme woordvoerder van de harde kern liet ongevraagd weten: "Wè zôhgen wel dat dat goed komt, al moetuh we zèn gouden kronen uit zèn schedel trekken."



Het Beest

Het grootste nadeel waar wij allemaal last van hebben is "Het Beest". Of het nou gaat om later ontwaken, of je zelf compleet voor lul zetten in het Elysium. Of het ergste dat je kan overkomen: jezelf compleet verliezen aan Het Beest. Iedereen heeft er last van.

We kunnen er allemaal rekening mee houden in het Elysium. Bovendien is het niet handig als je iemand met veel status uitdaagt en in een Frenzy lokt. Daarom verdient het aanbeveling om de volgende regels in acht te nemen, naast onze Zes Tradities en de extra regels van Elysia:

- Gebruik geen disciplines tegen andere Kindred zonder ze van te voren in te lichten.
- Neem alleen bloed mee het Elysium in, dat goed verpakt is. Dus geen glas bloed.
- Kom alleen naar het Elysium als je goed doorvoed bent. Ook je "eten" meenemen of laten brengen is een hele domme actie.
- Mocht het gebeuren dat iemand noodgedwongen gestaakt is, leg hem of haar apart buiten het zicht van anderen.
- Hang geen black light op of ander licht dat op zonlicht lijkt.
- Gebruik geen lucifers of aansteker. Kom ook niet met een taart met kaarsjes aanzetten om iemand te feliciteren.
- Draag geen religieuze symbolen.

Als je deze regels in acht neemt, dan zal de Keeper van het Elysium erg blij zijn.

De komende maanden zal ik Kindred in het Elysium vragen om hun ervaringen met Het Beest om in het weefgetouw te zetten, zodat wij er allemaal van kunnen leren.

Dries Werther

Wat ons ter ore kwam

- Klassieke Ford Capri gesloopt door NEC supporters nabij Willem II stadion.
- Moldovan op vertrouwelijk voet met Van Leeuwen gezien.
- Poirott opnieuw in Breda gespot
- Vrouwe Cassandra al maanden niet gesignaleerd
- Er staat verschillende boodschappen in graffiti op de muren: "Theo terug of oorlog!"
- Zwarte Alie is in Tilburg geweest.
- Had Zwarte Alie nou de Prins van Amsterdam meegenomen?



5 september 2015

pagina 4/4

Het laatste Woord

Oh oh weh een gore smerige typhuslaaier zijn jullie, zouden jullie alstenblijft niet meer in mijn stuk riool kunnen komen? En oe vriendjes en vriedinnetjes es aindelijk nun bietje nie ongevraagde vriendjes uitnodigen

Verliezer van de maand:

Van Leeuwen, die als een schooljongen uit het Domein geschopt werd. Houdoe en bedankt!

Winnaar van de Maand:

William Valmans, voor het behouden van zijn positie.

Uitspraak uit het Elysium:

"Ik claim Praxis!"

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

"Maar wat heeft u Tilburg nu precies te bieden?"

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com