

HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNE

07 juni 2015

pagina 1/3

Mededeling van Aleksandr Gregorovich Volgin

Geachte Domeingenoten,

Zoals u weet heeft Hoofd der Harpijen Moldovan onlangs een grote zonde begaan die, mijns inziens niet vergeven kan worden.

Iemand met zijn functie en aanzien zou beter moeten weten. Sterker nog zijn functie is dat hij beter zou moeten weten en personen in het Domein hoort aan te pakken op precies dit soort fouten.

Dit is een gebrek aan respect voor een persoon die al jaren in het Domein woont. Dit is een gebrek aan respect voor een Ancilla van het Domein.

In zijn uitnodiging aan u allen schreef Hoofd der Harpijen Moldovan mijn naam verkeerd.

Clan Tremere trekt haar steun aan Hoofd der Harpijen Moldovan in.

Hoogachtend,
Aleksandr Gregorovich Volgin (Niet Gregorovich-Volgin)
Kind van Hanna Bat-Seimon
Primogen van Clan Tremere te Tilburg
Ancilla te Tilburg

Getekend intermezzo



Tips voor in het Elysium

Beste mede Kindred,

Zoals bij de meesten van jullie hopelijk wel bekend is bestaat onze soort voor de mensen wereld niet. Omdat het me opvalt dat er nog wel eens wat kleine zaken mis gaan tijdens een Elysium de volgende tips:

Telefoon tip:

Het valt me vaak op dat wanneer er iemand in het Elysium aan het bellen is er slecht wordt opgelet wat er gezegd/geschreeuwd wordt in dat zelfde Elysium.

U kunt er voor het gemak van uitgaan dat de persoon aan de andere kant van de lijn een kindred is maar dat zou een beetje naïef zijn. Ga er dus vanuit dat de persoon aan de andere kant van de lijn een mens is en pas op met Kindred termen als: Scourge, Seneschal, Prins, Auralezen enzovoorts, enzovoorts.

Algemene Elysium tip:

Het komt nogal eens voor dat er zich een persoon in het Elysium bevindt die u niet kent.

Dit omdat het elysium een ruimte is waar iedereen welkom is.

U kunt er vanuit gaan dat deze persoon een vertrouwd lid is van de Camarilla maar dat zou een beetje naïef zijn. Ga er dus vanuit dat de persoon in het Elysium die u niet kent een mens, Sabbat, Anarch, Weerwolf iets dergelijks is en voorkom dat de onbekende persoon een grote schat aan informatie te weten komt zonder daar moeite voor te hoeven doen.

Tip voor de onmenselijk ogende onder ons:

Als laatste valt het me regelmatig op dat de Kindred in ons midden die er onmenselijk uitzien dit weleens lijken te vergeten in de "veilige" omgeving van het Elysium.

Nu kunt u er vanuit gaan dat iedereen die u niet kent in het Elysium, of iedereen die aanklopt bij het Elysium een Kindred is maar dat zou een beetje naïef zijn. Ga er dus van uit dat wanneer u de deur opent of wanneer er iemand in het Elysium is die u niet kent deze persoon geen Kindred is maar een mens. Zorg er dus voor dat uw gelaat ons niet in de belangstelling brengt en verstop u zelf of zorg dat u er anders uitziet wanneer deze situatie zich voor doet.

Als u de bovenstaande tips in achtning neemt zult u zelf en ons allen een groot plezier doen.

Jakob Meyer,
Keeper van het Elysium.

Wat ons ter ore kwam

- Steun van Domein Tilburg voor Groot-Prins de Haes blijft uit.
- Imperator van der Schoot in Tilburg voor uitslag onderzoek Vincent Klink.
- Vincent Klink heeft nog geen verdachten aangewezen.
- Primogenraad Tilburg krijgt wind van voren bij uitspreken wensen van de Clans.
- Lichte paniek bij verschuiving naar links in de Provinciale Staten.

Het laatste Woord

Och och, ?

Verliezer van de maand:

Hoofd der Harpijen Moldovan, voor het verliezen van de steun van Clan Brujah.

Winnaar van de Maand:

Groot-Prins de Haes, voor het verzamelen van genoeg steun in Tilburg.

Uitspraak uit het Elysium:

“Bovennatuurlijke aanwezigheid bevestigd.”

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

“Ruikt iemand dat ook?”

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com