

Open brief aan Domein Tilburg

Geachte inwoners van Domein Tilburg,

De afgelopen maand was ik op bezoek in Domein Tilburg. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst in het Elysium, informeerde de heer Klink, Primogen van Clan Brujah, mij dat een gevaarlijk verrader zich in uw midden bevindt. Plannen die van groot belang zijn voor de ontwikkeling met de nog immer voortdurende strijd in Noord-Brabant worden gelekt naar externe partijen.

De heer Klink is door uw Prins, William Valmans van Clan Malkavian, belast met het onderzoek naar dit verraad. Er is mij verzekerd dat de heer Valmans vervolgens recht zal spreken over diegene die schuldig bevonden wordt. Ik zal in de maand juni van het jaar des Heeren 2015 uw Elysium weer aandoen en in de gelegenheid zijn de resultaten van het onderzoek aan te horen.

De ogen en oren van de Camarilla van Nederland zijn op u gericht.

Moge ik u allen in goede gezondheid weder zien.

Getekend,

Marius van der Schoot

Kind van Wiche Aerts
Kind van Gustav, heer van Gothenburg
Kind van Bertrand Oudegrotebevelsborg
Kind van John the Pious
Kind van Augustus
Kind van Midas
Kind van Ventrue

Camarilla Oudere
Erkend door Florimond, graaf van Mercy-Argenteau, landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden
Oorlogsheld in het derde Beleg van Bergen-op-Zoom
Toegewijd bevonden door de grote Wijze
Invloedrijk en Gevreesd als Imperator van de Camarilla

'Taalder', dat is de naam van de Tilburgse lokale munt!



De informatiebijeenkomst in de Kennismakerij trok zo'n 80 geïnteresseerde bezoekers.

Hoe moet de lokale Tilburgse munt gaan heten? Dat werd gevraagd aan de inwoners van Tilburg nadat bekend werd dat Tilburg een eigen lokale munt krijgt. Donderdagavond is tijdens een informatiebijeenkomst in de Kennismakerij aan de Spoorzone de naam van de munt bekendgemaakt. Tilburgers, we krijgen onze eigen Taalder!

In een volle Kennismakerij onthulde de werkgroep 'Lokaal geld voor Tilburg' de naam van de Tilburgse munt. Volgens hen is de tijd rijp voor een andere munteenheid dan de euro. "Veel mensen zijn het eens dat het huidige geldsysteem fouten bevat. Het geld vloeit naar de internationale markt en wordt daar ook verdamp't", zei presentator Godelieve Enbergsen tijdens de informatieavond tegenover Omroep Tilburg.

De Taalder is ontwikkeld om in de regionale economie te investeren. Het geld blijft in de regio en steunt de lokale ondernemers. "Het IMF pompt 61 biljoen euro in de markt en bijna al dat geld gaat naar aandeelhouders en grote banken. Lokale ondernemers krijgen te weinig kredieten. De euro is een goed idee, maar het heeft te veel haken en ogen. Daarom de Taalder. Op die manier steunen we lokale ondernemers", aldus Enbergsen.

'Gewoon' betalen met pas

De Taalder zou wel eens een unieke investering kunnen zijn voor Tilburg. Je kunt gewoon betalen met je pinpas en je hoeft geen moeite te doen om aan de munt te komen. Maar dat niet alleen. Het is zelfs mogelijk om digitale transacties te doen via je smartphone of tablet. Hoe dat er precies gaat uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. Op donderdag 14 april wordt de munt in de Nieuwe Vorst gelanceerd. Vanaf dan kunnen Tilburgers vermoedelijk al snel gaan betalen met de Taalder.

Interview met Dries Werther door Masker

Deze maand een interview met de redactie, door de redactie.

Dries Werther, je hebt een interessante achtergrond, die niet veel kindred zullen kennen. Kun je daar eens meer over vertellen?

Als mens had ik een mooi leven. We hadden het goed thuis. Genoeg geld, 3 keer per jaar op vakantie, mooi huis in de polder. Mijn ouders stimuleerden mij om zoveel mogelijk te leren. Snowboarden, zwemdiploma's, reanimatiecursus, noem het maar op. Voor de zekerheid had ik gesprekken met een psycholoog, mocht ik een psychische afwijking gaan ontwikkelen. Ik vond het wel grappig. Ik dacht dat alle kinderen zo opgevoed werden totdat ik bij andere kinderen langs ging en we een bijzondere activiteit gingen doen: "spelen". Zomaar, zonder er beter in te hoeven zijn. Natuurlijk kon ik dat niet en heb ik dat later moeten leren.

Wat deden jouw ouders?

Mijn vader was directeur van een zorgverzekeraar, en niet altijd thuis. Mijn moeder zorgde voor mij en mijn zusje. Op de een of andere manier vond ze ook nog tijd om andere mensen te helpen met hun huishouden.

Toen sloeg het noodlot toe?

Ja... Het was een woensdagochtend zes uur, bij zonsopgang gingen we altijd yoga doen in de tuin met de hele familie. Het was net licht aan het worden toen er een schreeuwende man de tuin in rende, mijn zusje oppakte en het huis in rende. Mijn ouders er achteraan natuurlijk. Ik stond aan de grond genageld en hoorde ijselijk gegil uit het huis komen. Nadat ik een uur lang niets had gehoord, ging ik naar binnen. Ik had niemand weg zien gaan.

Binnen trof ik mijn ouders en mijn zusje dood aan. Ik pakte het jachtgeweer van mijn vader en voorzichtig ging ik alle ruimtes door, op zoek naar de moordenaar van mijn familie. Ik vond hem beneden in de kelder, hij lag op de grond, in een grote plas bloed. Ik liep naar hem toe en haalde de trekker over. Hij schrok en in een seconde pakte hij mij vast en liet zich op de grond vallen. Met zijn nagel maakte hij een snee op mijn voorhoofd. Het bloed sijpelde langzaam over het gezicht van de man, die wel leek te slapen. Ik kon me niet los maken van zijn grip. De hele dag heb ik zo gelegen, ik liet mijn urine lopen.

Toen het donker was geworden, werd de man wakker. Een deel van mij was opgelucht, omdat ik eindelijk werd los gelaten. Ik wist toen echter nog niet, dat de ellende veel erger zou worden.

Hij zette zijn tanden in mij, en het leven verliet mij langzaam. Hij pakte mij op met één arm en wij renden weg, het huis uit, de akker over, minstens een uur schat ik. Tot we in een stad kwamen. We gingen een doodlopende steeg in en ik dacht dat mijn laatste moment was aangebroken. Maar hij gooid een putdeksel open en we gingen naar beneden.

Het was een nosferatu?

Ja, dit was mijn eerste kennismaking. Ik werd ergens diep onder de grond aan het plafond gehangen, soms kwam de man langs om mij friet te geven, en mijn bloed te drinken. Direct daarna liet hij meestal zijn eigen bloed op de grond vallen. De enorme ratten waren er dan al aan het wachten om het te drinken. Ik weet niet hoe lang ik daar heb gehangen, maar het leken wel jaren. Op een dag, of een nacht, dat was toen hetzelfde, kwam er iemand anders dan de man. Hij begon ook van mij te drinken, maar hij stopte niet.

HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNE

2 mei 2015

pagina 4/4

Je sire?

Dat denk ik wel. Toen ik bij bewustzijn kwam op de grond tussen een stapel dode ratten stond hij er. Hij heeft mij alles geleerd wat een vampier moet weten. Hij was ook lid van een organisatie die informatie uitwisselt tussen vampieren. Deze organisatie heeft leden in alle grote steden, dit hoeven geen nosferatu te zijn. Het kunnen ook anarchs of sabbat zijn, in Antwerpen bijvoorbeeld. Mijn Sire heeft mij van Groningen naar Tilburg gestuurd om deze organisatie te vertegenwoordigen.

Waarom vertel je dit allemaal?

Ik bespeur een beetje wantrouwen bij mijn medekindred, en ik wil laten weten waar ik vandaan kom. Ik wil benadrukken dat wij zonder toestemming geen belastende informatie naar de vijanden van de Camarilla sturen.

Wat ons ter ore kwam

- Prins van Breda wijst raadgevers aan, drie Primogen. In de toekomst meer, bij meer inwoners.
- Johannes Ignatius Constantinus de Haes officieel ingehuldigd als Groot-Prins van Brabant.
- Steun van Domein Tilburg voor Groot-Prins de Haes blijft uit.
- Imperator van der Schoot is momenteel in Breda bezig met een plan.

Het laatste Woord

Deh woar wh joa stoepteegles, van den kaaiband op oe bakkes in west. Sterk stoaltje witte wel. Mooi gereegeld, stelletje toig. As oe moaker deh heej geheurd, is voor mai nie meur zonne eesieuw. En diene gevaarlijke heej nie meegoin meej teinthoven, heuren wee noi bai deBosch. As wai aleun stoan wer het pittig menneke. Diejen rooien ster is weit weg gelukkig. Deh hai verkeerd kunnen aafloopen.

Verliezer van de maand:

De onbekende, aan wiens ritueel zo abrupt een einde kwam.

Winnaar van de Maand:

Aleksandr Volgin, wegens het succesvol afwenden van een groot onheil voor Domein Tilburg.

Uitspraak uit het Elysium:

Mi ricorda mia zia pensando.

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

Ik verwacht dat u uw schuld inlost.

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com