

## Tilburg krijgt grootste composiet sluisdeuren ter wereld

Bron: Omroep Brabant



**TILBURG** – Tilburg krijgt de grootste composiet sluisdeuren ter wereld. Ze worden onderdeel van de nieuwe sluis in het Wilhelminakanaal.

In 2015 worden de vier deuren geplaatst. De grootste zijn 6,2 bij 12,5 meter en de kleinere variant van de deuren is 6,2 bij 5 meter.

### Duurzaam en licht

Er is gekozen voor composiet, omdat het volgens de betrokken partijen sterk, duurzaam, licht en makkelijk te plaatsen materiaal is. Het Rotterdamse bedrijf FiberCore Europe levert de deuren.

De nieuwe sluis III heeft nog iets bijzonders. Er komt een vijzelturbine in de sluis, waarmee elektriciteit voor 250 huishoudens wordt opgewekt door waterkracht.

### Verbreding Wilhelminakanaal

De werkzaamheden aan de sluis starten begin 2014. Bouwbedrijf Heijmans bouwt het gevaarte. De nieuwe sluis is onderdeel van de verbreding van het Wilhelminakanaal. Sluis III vervangt de huidige sluisen I en II.

FiberCore Europe en Heijmans pasten in samenwerking met Konstruktiebedrijf Hillebrand eerder al composiet toe in de plaatsing van de grootste lichtgewicht brug ter wereld over de A27, met een composiet rijdek en een lengte van 140 meter.

# HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN  
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNE

2 november 2013

pagina 2/4

## Zes Tradities, Voor ons allen.

Van den Prins tot neonate gelden voor allen de zes tradities.  
Allen gegeven bij haar opvoeding van Kind tot Erkend Kindred.

Eerste Traditie van Maskerade.

Bedoeld om ons allen te beschermen tegen de vlammen van de stervelingen. Diegene die hier ooit lichtvoetig mee omgaat moge zijn as weggewassen worden met de pis van het qrapuul der aarde.

De Tweede traditie des Domein

Bedoeld om eigendom toe te kennen en respect voor de eigenaar op te brengen.

Wees beleefd tegen de eigenaar. Hij zal diegene straffen die hem niet respecteerd met het recht aan zijn zijde.

De derde Traditie van Nageslacht.

Om de wereld niet te overspoelen met vervloekten en bloed zo zeldzaam te maken als water in de zon. Niemand maakt een Kind, zonder dit aan de Oudste, ergo den Prins te vragen.

Vierde Traditie van Verantwoording.

Als gij een kind heeft gemaakt, ben jij als Maker er verantwoordelijk voor. Elke fout is uw fout.

Als uw Kind verdiend vernietigd te worden, zal ook U tot as vergaan.

Vijfde Traditie Der Gastvrijheid.

De reden dat je hier staat is te danken aan de Gastvrijheid van de Oudste- de Prins.

Hij verleent je de plek die je hebt in zijn Domein. En het recht van Erkennen is hiervan afgeleid.

In ruil hiervoor zal hij de Tradities handhaven.

De Zesde Traditie van Vernietiging.

De Prins is de enige die het toegestaan is andere kindred te vernietigen, of opdracht te geven tot vernietiging. De Laatste Dood wordt bedoeld met vernietiging.

Diegene die een Traditie breekt zal door de Camarilla bestraft worden.

Hector Poirott

**Ancilla** Clan Tremere.

## Wat ons ter ore kwam

- Wat was ook alweer de volgorde van de tradities?
- Ook Breda is weer rustig.
- Regent van Tilburg doet goede zaken in Eindhoven.





# HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN  
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNE

2 november 2013

pagina 4/4

## Het laatste Woord

**Verliezer van de maand:**

Balthasar Garzon als een zak zout het Elysium vervuilen... schande!

**Winnaar van de Maand:**

Timothy Kleinendael voor het vertellen van een verhaal over de vernietiging van een Geestesverschijning.... (Ed. Griffel, een ruzie met een onzichtbaar iemand is beslecht?)

**Uitspraak uit het Elysium:**

Wat is de Tweede Traditie.. (etc., gevolgd door 2 minuten stilte.)

**Wat er gezegd gaat worden deze avond:**

Het spookt hier toch niet?

Kopij voor het weefgetouw naar [weefgetouw@wovendarkness.com](mailto:weefgetouw@wovendarkness.com)