

HET WEEFGETOUIW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNE

1 juli 2013

pagina 1/4

Clan Toreador

Ah! Wat valt er te zeggen over ongetwijfeld de fraaiste clan die de Camarilla rijk is? De geschiedenis van de Toreador leert ons dat zij degene onder ons zijn die het dichte staan bij de sterfelijke cultuur. Wanneer er onrust is onder de kine, ofwel wanneer er nieuwe bewegingen danwel trends ontstaan onder de massa, dan zijn het de Toreador die dit als eerste aanvoelen.

Dichters, acteurs, beeldhouwers, schilders en diens meer zij zijn het soort Kindred die deel uitmaken van de Toreador. Door de eeuwen heen zijn zij, samen met de Ventrue, eveneens degenen die op het politieke vlak het voortouw nemen in de Camarilla. Het al dan niet natuurlijke charisma dat velen in de Clan rijk zijn maakt dat zij makkelijk te volgen zijn.

Dit leidt er eveneens toe dat de Toreador nog wel eens weggezet worden als snobbistisch artistieke types, die in de frontlinie niets waard zijn. Niets is minder waar. Een blik van een Toreador doet de vijand vluchten in doodsangst, en wanneer deze zich niet uit de voeten maakt dan kan de Kindred ontaarden in een wervelwind van vernietiging die niet bij te houden is.

De donkere spiegel die de Sabbat ons voorhoudt is spijtig genoeg eveneens aanwezig bij de Toreador Antitribu. Voor deze van God los geslagen Cainites is wreedheid de hoogste kunst, zowel op emotioneel als fysiek vlak. Het gerucht wil zelfs dat sommigen van de Antitribu de vleeskunsten van de Tzimisce geleerd hebben. Zij zijn dan ook geduchte tegenstanders, die met recht gevreesd worden. Over hun aantallen blijft het lastig speculeren, al is het uiteraard te hopen dat deze beperkt zijn, om in de toekomst nog verder beperkt te worden.

Op lokaal vlak mogen wij ons gelukkig prijzen met het bezielende leiderschap van onze Toreador prins, Philippe van Leeuwen. Recentelijk erkend als Oudere, geniet hij verregaande steun van zijn collega en mentor Prins Ignatius de Haes van Eindhoven.

Ik hoop u wederom weer verlicht te mogen hebben en u allen weer in goede gezondheid te mogen treffen in ons Elysium Blended te Tilburg.

Hoogachtend,

Julian de Ruyter
Magus Clan Tremere

HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNE

1 juli 2013

pagina 2/4

Ingezonden kopij

door de heer Thomas Jansen van Clan Malkavian



Wat ons ter ore kwam

- Rust wedergekeerd in Den Bosch en Eindhoven.
- Het wordt nu toch wel heel naar en eng in het centrum van Tilburg. De cirkel van ellende rondom Interpolis wordt steeds groter.
- Roemeense Camarilla in maand van bloed en vuur verdreven uit het land. De naam "Velya," wordt in wandelgangen gefluisterd als de oorzaak.
- Tilburg is een slagveld van bendeveltes. Zal er nog iets van de stad over zijn wanneer er een winnaar uit de bus komt?
- Zoe Violet, Primogen van Clan Ventrue en Oorlogsleider van Tilburg, heeft grootse plannen! Hopelijk ook grootse resultaten.

Programma dag van het geloof 2013

05:30 Ontbijt bij de Zusters der Liefde.

06:30 Ochtendprogramma goede samaritanen in de buurt. `Zalm en biefstuk voor de voedselbank`

09:30 Lezing door jezuïet Cornelius Duyt "De meerwaarde van dialoog met niet-gelovigen"

11:00 Lezing door Imam Amer Hanifa met als onderwerp `De jonge jaren van de profeet Mohammed`

12:00 Gezamenlijk gebed door:
Emeritus-bisschop Johannes Antonius Gijzen, het katholieke middaggebed: Angelus
Imam Amer Hanifa, het islamitische middaggebed: Dhuhr
Rabbi Shmuel Ehrenfeld, het joodse middaggebed: Mincha

13:00 Gezamenlijke lunch bij Moskee aan de Ringbaan West.

14:00 Diverse workshops, samenkomsten, kringgesprekken bij de verschillende plaatsen van samenkomst. Zie de aldaar aangplakte programma's.

16:00 Pinkstergemeente houdt dopingen in zwembad Stappegoor

19:00 Fakkeltocht alle gelovigen over de ringbanen

20:00 Ontsteken van het Eeuwig licht door Rabbi Shmuel Ehrenfeld bij de Tempel (synagoge)

21:00 Toespraak door het bestuur van Stichting Overkoepelend Geloof, met o.a. Max de Jong, protégé van vader Denis

22:00 Recordpoging bidden (alle ringbanen). Haal vooraf je deelnamecertificaat op! Op = op!
De moskee aan de Ringbaan West leidt dit jaar het gebed.

De plaatsen van samenkomst van alle deelnemende religies zullen gedurende de dag van zonsopkomst tot zonsondergang opengesteld.



HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNIS

1 juli 2013

pagina 4/4

Het laatste Woord

Weh nun aantrekkingskrag heej ons schoan stad op voampieren heej. Hedde al gehoord der komp een nare Ventrue noar Tilburg, die heej doar de strijd tussen Ventrue en Treejmeer beslecht. Aantoinie heejt ie. En weh hor ik nauw, ons oorlogsleijer wil ons allemoal bij elkaar hebben. Hedde gai weh spullen gehoalt op den maimert? Lekker shoppen int donker.

En weh un geweld op straot mee die bendes, ge ken ginne kaant mir op ist nie, kzij blai deh nie oover straot hoof, mennekes.

Nou ik hoop deh iedereen weh verhalen heb voor volgende moand, gadde gai ook bidden daan? Lekkere fakkeltocht.

Verliezer van de maand:

Leo Boom, zijn eer, zijn trots en zijn hoofd...

Winnaar van de Maand:

Prins De Haes van Eindhoven... alweer een rivaal opgeruimd.

Uitspraak uit het Elysium:

“Je hebt drie tellen om opzij te gaan...”

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

“Wanneer gaan we nou?”

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com