

Clan Tremere Een historie

Clan Tremere trad naar voren in de Middeleeuwen, in de tijd van de Anarchrellen. De Clan gaf gehoor aan de roep van vele Kindred die een vredig bestaan wenste. Mede door de daadkracht van Tremere Adviseurs kwam de Camarilla dan ook tot stand.

In de eeuwen die volgden bouwde Clan Tremere langzaam maar zeker aan hun Huis. Het is geen geheim dat de Clan niet altijd vertrouwd werd door de meer gevestigde Clans. Evengoed is nimmer betwist dat de Camarilla rust op zeven steunpilaren, waarvan de Tremere er een van zijn. De magische macht van de Tremere geeft hen een gerespecteerde plaats, en maakt de Clan een nuttige bondgenoot in de strijd tegen de vuige Sabbat.

In de moderne tijd vind men Tremere chantries in vele Camarilla-domeinen. Iedere chantry is een defensief bolwerk tegen Sabbat of Anarch incursies alsook een thuis en leerplek voor de Tremere van de stad.

Een van de grootste wapenfeiten van Clan Tremere in het recente verleden is het vernietigen van huis Goratrix. Een afvallig kind van Tremere, deze Goratrix, was de oprichter en hoofd van de Tremere-antitribu, Mede door ingrijpen van Tremere zelf is dit sinistere huis met wortel en tak verdelgd. Hoewel het niet te garanderen is dat een enkele nazaat van Goratrix niet ontsnapt is, is in elk geval ieder van deze onbetrouwbare Kindred gebrandmerkt op het voorhoofd met een symbool dat voor iedere Tremere zichtbaar is.

Hoewel het populaire beeld van de Clan is dat deze bestaat uit bizarre tovenaars die zich met hun stoffige boeken opsluiten in duistere kamers, is niets minder dan waar. Leden van Clan Tremere krijgen de Omhelzing op basis van wat de Clan nodig heeft. Om deze reden bestaan de rangen van de Clan evengoed uit bankiers, politici, wetenschappers en medici als deze uit mystici, heksendokters en profeten bestaat.

Als slotwoord is het wellicht nog waardig om te benadrukken dat Clan Tremere een grote mate van organisatie heeft, die wellicht enkel wordt gerivaliseerd door de Ventrue. Over de waarde van deze organisatie voor het geluk van het individu kan getwist worden. Dat eenheid macht maakt blijft echter een feit.

Ik wens u allen een gezonde maand toe.

Hoogachtend,

Julian de Ruyter
Magus Clan Tremere

HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNE

6 april 2013

pagina 2/2

Wat ons ter ore kwam

- Tijdens de aankomende kroning zal Amsterdam een fenomenaal lopend buffet zijn voor de aanwezige Kindred.
- Vrouwe Cassandra, Prins van Den Bosch, en haar Seneschal Joost van Cromvoirt in gesprek gezien met Archon Weiss tijdens Elysium Den Bosch.
- Bezoek uit de Verenigde Staten in aankomst.
- Apocriefe geschriften over de eerste drie kinderen van Adam en Eva zouden een bijzonder interessant erfstuk vormen...
- Het kind van Raul Del Elphebe, "de gestoorde," komt het Elysium bezoeken.

Het laatste Woord

Wit d'r iemáánd woar d'n Prins 't over hééj in d'n uitnodiging váán dees avond? Veldsláág? Goat dèh over? Klink nie goei. Wie woar doar bij betrokken dáán? Zèn d'r slachtoffers bij gevallen? Woarom witte wèh dè nie bij 't Weefgetouw? We heeje duidelijk meer verslággevers nõdig! Oanmelden kan via weefgetouw@wovendarkness.com, uiteraard!

Verliezer van de maand:

Philippe van Leeuwen, de problemen van het Domein zijn nog steeds niet onder controle.

Winnaar van de Maand:

Clan Tremere, voor de goede uiteenzetting van de baten van de Clan.

Uitspraak uit het Elysium:

"Impliceert u nu iets?"

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

"Geweld is niet voor alles een oplossing..."

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com