

Watersnoodramp van 1953 herdacht in westen van Brabant

Bron: Omroep Brabant

Auteur: Twan Spierts



HEIJNINGEN - Vrijdag is het precies zestig jaar geleden dat het westen van Nederland getroffen werd door een ramp. De watersnoodramp van 1953 maakte ook 247 slachtoffers in het westen van Brabant. Onder andere in Heijningen, waar 76 mensen omkwamen tijdens de ramp, is vrijdag een herdenking met muziek, gedichten en voordrachten.

De ramp wordt ook herdacht in Halsteren, Lepelstraat en Nieuw-Vossemeer.

Donderdagavond was de provinciale herdenking in Raamsdonksveer. De bijeenkomst in Heijningen werd druk bezocht. De voor de herdenking geplaatste tent was al snel te klein. Militairen, hulpverleners en nabestaanden legden bloemen bij het monument naast de tent.

Door de overstromingen kwamen in Zeeland, Brabant en Noord- en Zuid-Holland in totaal 1836 mensen om het leven. Tienduizenden koeien, paarden en varkens verdronken. 4500 huizen werden weggespoeld, tien keer zoveel raakten beschadigd. 200.000 hectare grond overstroomde. 100.000 mensen moesten evacueren.

In Brabant waren 247 doden te betreuren. Duizenden Brabanders raakte dakloos.

Jeugd vecht tegen het water

In Raamsdonksveer stond de herdenking vrijdagmiddag in het teken van de jeugd. Een grote bak werd met water gevuld, aan de kinderen uit het dorp de taak om te zorgen dat de bak niet overstroomde. Zoals 60 jaar geleden gebeurde dat met zandzakken. Doel van de middag was de jeugd een klein beetje laten voelen hoe lastig de strijd tegen het water is.

Rare incidenten bij Interpolis



TILBURG – Zaterdagochtend 5 januari werd het hoofdkantoor van Interpolis het toneel van een bizarre situatie. Het noodlot sloeg toe voor 12 medewerkers van de nachtdienst van het bedrijf en twee politieagenten die reageerden op de eerste noodoproepen.

Voor zover de officiële lezing momenteel luidt heeft een gaslek een aantal van de medewerkers bedwelmd. Onderzoek wijst uit dat een van de bewakers, onder invloed van de drug

Twist – die overigens nauwelijks meer voorkomt op de straten van Tilburg – een gasleiding opengebroken heeft. De bedwelmden medewerkers zijn vervolgens doorgeslagen en begonnen met het kort en klein slaan van kantoormeubilair, ramen, deuren en andere medewerkers.

Een aantal van de medewerkers hebben de alarmcentrale gebeld. Twee agenten hebben gereageerd op de noodoproep. Deze zijn naderhand uit een raam op de vijfde etage gegooid en ter plekke overleden.

Wat ons ter ore kwam

- Controleer voor uw vertrek uw Haven op merktekens!
- Den Bosch doet wanhopige pogingen om weer voet aan de grond te krijgen in Tilburg.
- Zouden er nog Giovanni in Eindhoven zijn? Den Bosch? Breda??
- Vuist van Antwerpen sluit zich rondom de Chantry in Breda.
- Aanhoudende regen frustreert stadsbewoners Tilburg. "Wrom regent ut nie in de rest van Broabaant?"
- Camarilla Nederland blij met aftreden en afnemen vorst-periode.
- De Honden van Den Bosch zijn losgelaten als oefening bij bekerwedstrijd Den Bosch - AZ.
- De Haes gok verkeerd op winst PSV.
- Johannes van der Beek, Prins van Rotterdam, is niet bepaald blij met nationalisatie van SNS Reaal.

HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNIS

2 februari 2013

pagina 3/4

Oh Oh... Tilburg!

Drama in Clan Ventrue; komt dat zien, komt dat zien. Sexy nieuwkomer Araldo Blauwtand zorgde voor commotie door zijn licht niet onder de korenmaat te stellen. Toen ook smekende blikken uit Zoë's mooie ogen niet mochten baten, sloegen Gangrel-beest Visser en Violet de handen ineen. Passioneel betoogden zij hun ongenoegen voor een nauwlijks geïnteresseerd ogende Van Leeuwen en verlieten even later, weinig wijzer, maar in hernieuwde eensgezindheid het strijdtoneel.

Dames en heren van het mooie Tilburg, houdt u deze ambitieuze Blauwtand in de gaten. Ik voorzie tumultueuze ontwikkelingen, drama en jaloezie nu Zijne Hoogheid in een zo vroeg stadium partij gekozen heeft. Boze tongen beweren dat Visser en Violet de Prins interrumpeerden in een gloedvolle trance bij het aanschouwen van nieuwkomer Kristiana. Waar of niet, Jakob Meijer scheen weinig last te hebben van haar schoonheid. Hij was zoals gebruikelijk te vinden in gezelschap van Merel van Bohemen.

Drama is as drama does, en zo bericht ik u met groot plezier het spotten van een nieuwe liaison, zo onwaarschijnlijk dat het wel waar moet zijn. U zult wel denken, lieve Serena, waar heb je het over, malle meid, maar ik weet wat ik heb gehoord! Janice Christi heeft een beau! Nee, het is niet de Gangrel met de grappige oortjes, en ook niet de Nosferatu met de pluizige voetjes.... Het is... tromgeroffel... Alex Volgin!

Jawel! De torteltjes werden veelvuldig in elkaars nabijheid gezien. De lichamen naar elkaar toe gedraaid, hoofden in concentratie gebogen, gesprekken gevoerd in koerend gefluister. Welk een poëzie zou er van hun lippen zijn gevloeid? Of zou Alex in hoger sferen raken bij een zoet gefluisterd "Ontwaakt, verworpenen der aarde! Ontwaakt, verdoemden in hongers sfeer"?

Liefs van,
Serena Savage

HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNE

2 februari 2013

pagina 4/4

Het laatste Woord

Och weh is dees nouw, joare lekker in de put zitten, meej munne fen lempke. Aamsterdahmer de winter, vroeg of ik de whip kon zijn, nou deh ken. Goedenacht vahmpiehren ven Tilburgh, ik zeh Masker, redacteur van ut weefgetouw en dees avond ben ik der ook. Carnaval **Lòt ligge, wè leej, leej** dees joar. Dus ist weh meej jullie, diene bendes ik snap der niks van en ons Imaam vermoord, wie heej deh gedoan. Kzei dur nie blij meej. Vanovond vergaajere, ik hoop deh dah goe goat.

Verliezer van de maand:

De Oorlogsraad; een stille aftocht in plaats van een klinkende overwinning.

Winnaar van de Maand:

Philipe van Leeuwen, met zes Lifeboons!

Uitspraak uit het Elysium:

"Zijn jullie nu helemaal geflipt?!"

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

"Hoe komt die hier binnen?!"

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com