

Bewoner verjaagt inbreker met stuk ijzer in Tilburg

Auteur: *Jolien van de Griendt*

Bron: *Omroep Brabant*



TILBRUG - Een man probeerde vrijdagavond rond half negen in te breken bij een woning aan de Dijksterhuisstraat. Hij kon niets buit maken, omdat de 59-jarige bewoner van het huis de inbreker wegjoeg met een stuk ijzer.

De bewoner had het stuk ijzer ter bescherming op zijn slaapkamer staan. De inbreker, die een donkere bivakmuts op had, vluchtte via de voordeur. Hij was ook via die weg binnen gekomen door het cilinderslot te forceren.

Signalement

Volgens de bewoner had de man een oranje shirt aan. Een getuige heeft gezien dat twee mannen wegreiden richting het kanaal in een kleine, zwarte auto. Mogelijk zat de dader in deze auto. De politie heeft de dader nog niet gevonden.

Accolades

Geachte kindred van Domein Tilburg,

Ik hoop dat u allen een goede jaarwisseling heeft genoten en doe u hierbij mijn beste wensen toekomen voor het nieuwe jaar.

Alvorens echter mijn blik te richten op 2013 wil ik nog even stil staan bij de verdiensten van diverse kindred. Primogen O'Doherty en Clan Brujah, alsmede Primogen Johan, Bert Visser en Clan Gangrel hebben zich in het bijzonder ingezet voor het verkrijgen van middelen in de strijd tegen de Sabbat. Ook de heer Nathan Kolk van Clan Nosferatu verdient het hier genoemd te worden.

Ik vertrouw er op dat ik u in 2013 net zo positief mag berichten over de verdiensten van de kindred in Zijne Hoogheid's mooie domein als in 2012. Met uw hulp gaat dit zeker lukken!

Met vriendelijke groet,

Merel van Bohemen
Sheriff Domein Tilburg

HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNIS

5 januari 2013

pagina 2/3

Oh Oh... Tilburg

Wat een aflevering! Wow, lieve mensen. Gewoon WOW! Lieve, hartelijke Barry de Bree is niet meer. Tot zijn laatste schreeuw bleef de charmante anti-held trouw aan de liefde van zijn leven. En wat deed de vrouw zijner dromen? Wierp zij zich in zijn armen om gezamenlijk het vagevuur te trotseren? Bezwijmde zij in de armen van de gereedstaande Vincent Klink? Nee! Niets van dat alles. Uiterlijk kil en koud ontkende zij de liefde die eens haar hart had verwarmd. De blonde schone leek als een ijspegel zo koud; geen woord van genade was de arme man vergund. Heren, mocht u ooit uw hart sneller voelen kloppen voor een ranke Ventrue; gedenk dan het tragisch lot van Barry de Bree.

Overgeleverd aan de ontwakende wreedheid van Prins van Leeuwen stierf het Hoofd der Harpijen een onmenselijke dood. Het domein beefde als nooit tevoren. Een benauwde stilte hield de aanwezigen in haar greep, slechts doorbroken door het geschreeuw van de stervende De Bree. Het elysium zweeg toen Philippe van Leeuwen terugkeerde van zijn onbarmhartig werk. Men zag niet langer de lieve, schattige Simba van de grote vlakten; de kleine prins schudde zijn schaapsvacht af en toonde zijn ware aard aan het domein. Een prins begeleidde De Bree naar de dood; een koning keerde terug.

Zijn woorden vonden gehoor in het aanwezige publiek, maar toen hij Zoë Violet-Klink-net-niet-Visser-De Winter-bijna De Bree bij zich riep, deden opgewonden geruchten de ronde: Had Van Leeuwen zich zojuist van een rivaal ontdaan?

En nu ik het over rivalen heb: wat moest Jakob Meyer gedacht hebben toen zijn geliefde Merel van Bohemen zich terugtrok aan de zijde van een jonge Nosferatu? In de duistere schaduwen van het elysium werden de hoofden naar elkaar toegebogen, de stemmen gedempt. Wat is hier aan de hand? Heeft onze donkerharige Sheriff plotseling een voorkeur opgevat voor de poezelige voetjes van Nathan Kolk? Of zou zij slechts moederlijke gevoelens koesteren voor de jonge kindred? Nee, mijnheer Meyer, als u dat gelooft, dan heb ik nog een mooi stukje afsluitdijk te koop, speciaal voor u.

Voor nadere informatie en charmant gezelschap kunt u zich wenden tot

Serena Savage

HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNE

5 januari 2013

pagina 3/3

Wat ons ter ore kwam

- Hervormde defensie in Groningen maakt handen Imperator Van der Schoot vrij.
- Tastbaar is het nog niet, maar de redactie raadt u aan om goed om uzelf heen te kijken bij het reizen.
- Diverse mediums zijn de stad ontvlucht, ondanks diverse serieuze vacatures. Zelfs bij de overheid.
- De lepel van Prins de Haes van Eindhoven lijkt niet meer uit de Tilburgse pap te halen.
- Veel volgelingen van de Tilburgse 'tempel' stappen over naar de tegenhanger in Breda.

Het laatste Woord

Zoooo heeeej! We hejen út allemoal gezien. We woaren d'r bèèna allmaol bai. Zeuven heule lifeboons voor die'n De Haes úút Eindhovûh! Wèh woaren die Primogen váán plááán joh? Dè is tog nie gewôn meer?! As Domein Tilburg nog nie de háándpop van Eindhovûh was, dan is dè nu eg wel! Koekwousûh! Gôlliepapers! Fèèn, wij loaten os nie sensureren, dè is sekerss!!

Verliezer van de maand:

Barry de Bree. Marshmallows anyone?

Winnaar van de Maand:

Ignatius Constantinus Johannes de Haes. ZEVEN lifeboons.

Uitspraak uit het Elysium:

"Dus u bent akkoord?"

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

"Misschien is het een goed idee als u aftreedt."

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com