

Schietpartij Sibeliusstraat Tilburg: agent gewond, zes aanhoudingen

Bron: Omroep Brabant



TILBURG - Bij een aanhouding in de Sibeliusstraat in Tilburg is vrijdagochtend vroeg een agent van het arrestatieteam gewond geraakt door een kogel.

Het team was rond vijf uur vrijdagochtend het huis binnengevallen om een 46-jarige man aan te houden vanwege een eerdere bedreiging met een vuurwapen. In het huis waren zes

mensen aanwezig. Die zijn allen aangehouden. Onder hen is ook de verdachte.

Kogelwerend vest

De agent werd geraakt in het kogelwerende vest dat hij droeg. Hij is ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld. De politie heeft, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet geschoten. Details over de gebeurtenissen in de woning geeft de politie niet in het belang van het onderzoek.

Oh Oh... Tilburg

Ook in deze aflevering van Oh Oh... Tilburg viel weer veel te genieten! De kleine Jacky Delgado raakte het hart van woesteling Bert Visser en een gepassioneerde Duncan O'Doherty wisselde harde woorden met Tremere brunette, Merel van Bohemen. En last but not least: het echtpaar Klink-Violet werd gespot toen zij gezamenlijk het elysium betraden! Mag Tilburg zich verheugen op een hereniging? Ik zocht rivaal Max de Winter op voor commentaar, maar deze trok zich zwijgend terug in de eenzame diepten van het riool.

En dan De Bree! Lieve mensen, wat een show! Cameraploegen in het elysium, interviews met de pers en ons kleine wereldje in rep en roer. Gefluisterd wordt dat ook het voormalig Hoofd der Harpijen aan de voeten lag van Zoë Violet-Klink-de Winter- heel even De Bree-net niet Visser. Gedreven door een wanhopige passie rukte hij het masker der bedrog van zijn gelaat en bekende snikkend zijn vuil verraad. Wat een dramatisch talent! Mijn ondode hart klopte en ik ademde zoals ik slechts op de Dags des Geloofs heel even mocht gevoelen. Is dit het einde van het sympathieke Hoofd der Harpijen?

Barry, lieverd, mocht je nog ergens zijn neem dan contact met me op. Dan praten we over een boek, misschien wel een biografie. Ik stel je een titel voor "Een bitterzoete bekentenis". Pakkend, vind je niet? Je mag de rechten nalaten aan

Serena Savage

HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNIS

1 december 2012

pagina 2/2

Wat ons ter ore kwam

- Schijnbaar is er al iemand van Weiss in de stad... maar wie is het?! Nou ja, naast Poirott natuurlijk.
- De Garbannes van Clan Tremere biedt zijn diensten aan aan Imperator van der Schoot.
- De Sabbat in Breda roert zich... hoe lang weet men in Antwerpen nog controle te houden over dat gajes?
- De Chantry van Breda zoekt naar mogelijke breuken in het beleg, de voorraden slinken.
- Successen in het noorden. De Sabbat breekt niet zo makkelijk meer Groningen uit.

Het laatste Woord

Och... och... och... Tilburg, waar benne mee bezig?! Denkde nu eg deh dees een goei manier is om mee d'n Tradisies om te goan? Hoe hej ut kenne gebeuren? Is 't de schuld van die ouwwe Scourge, Max? Of van d'n Primogenraad, die 'm al die informatie gaf?? Of van de functie-lozuh lui, die never nooit nie iets doen! ... oh wacht, 'tis de schuld van de Caitiff, tuurlek!

Verliezer van de maand:

De Primogenraad van Tilburg... een breuk van de Eerste Traditie op ongekende schaal. Bravo!

Winnaar van de Maand:

Tja...

Uitspraak uit het Elysium:

"Koppen dicht, allemaal!"

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

"Een stoeptegel?! Wat moet je daar nu weer mee?"

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com