

HET WEEFGETOUIW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNE

2 Januari 2009

Pagina 1 van 3

Clans voor Neonates: Brujah

Van Camarilla-sloof tot Filosoof

Geschiedenis

In het eerste deel van de behandeling van de clans van de Camarilla besteden wij aandacht aan de Brujah. De Brujah zijn een clan van twee gezichten. Rebels en fysiek in hun houding zijn zij formidabele opposanten zowel op straat als aan tafel.

Waar de Neonate haar koppigheid gebruikt om zich af te zetten tegen alles dat los en vast zit, weet de Brujah Oudere intussen dat er meer bereikt wordt met kracht van geest. De retoriek en filosofische kennis van een Brujah Oudere is ongeëvenaard. Ergens in de loop van het onleven van een Brujah, beseft hij zich dat het beter is om *van* het volk te zijn, in plaats van *voor* het volk.

Deze tweedeling is dermate subtiel en haar verloop zo gelijdelijk dat deze eigenlijk niet bestaat. De leden van Clan Brujah hebben allen drie dingen gemeen... ze zijn lichtgeraakt, ze steunen elkaar door dik en door dun en ze hebben sinds onze jaartelling een hekel aan de Ventrue.

Brujah in Tilburg

Clan Brujah heeft haar stempel op Tilburg gezet. Naast de huidige Oorlogsleider, Max de Jong, wist zij maar liefst drie Prinsen voort te brengen: Prins Arnout, Prins leuwen McGregor en Prins John Dirkshire.

Bij gevechtssituaties staat de clan immer vooraan om de klappen uit te delen; veelal naast de Gangrel. Slechts weinigen durven een volledige verzameling Brujah te tarten. De trouw die de Clan-leden elkaar onderling bieden is veel waard, maar begint de laatste maanden ook haar parten te spelen...

HET WEEFGETOUIW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNE

2 Januari 2009

Pagina 2 van 3

Wat ons ter ore kwam:

- Nog steeds onduidelijk over Klink's informatie. De oorlogsleider beschermt z'n clangenoot blind.
- Eindeest Tempel van Innerlijke Reflectie... wie was er bij?
- Zijn de Brujah weer welkom bij de Primogen?
- Semmelink en Klink zijn twee handen op een buik.
- Hoe zat dat ook alweer met de Eerste Traditie?
- Onenigheid binnen Clan Malkavian over een magische kist. Lekker belangrijk?
- Specialistisch pack naar Tilburg gestuurd. Onder hen zijn twee technuten.
- Ook hooligans zijn géén Sabbat!

HET WEEFGETOUW

EEN MAANDELIJKE UITGAVE VAN
DE STAD DER GEWOVEN DUISTERNE

2 Januari 2009

Pagina 3 van 3

Het laatste Woord:

Verliezer van de maand:

Clan Brujah, voor het niet bij mogen wonen van de Primogenraad.

Winnaar van de Maand:

Janice Cristi, de vechtmachine die een Tzimische wist om te leggen.

Uitspraak uit het Elysium:

"Dus u haalt een voorwerp *uit* Ronan en brengt dit vervolgens terug het Elysium in?!"

Wat er gezegd gaat worden deze avond:

"Wat zit daar dan?"

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com